

## ΤΟ ΞΑΝΑ: Ένα ιδανικό βιβλίο-δώρο για την Ημέρα των Ερωτευμένων

Το ΞΑΝΑ, ένα εικονογραφημένο βιβλίο που απευθύνεται στους ερωτευμένους, αποτελεί το ιδανικό δώρο για να χαρίσετε στους αγαπημένους σας με αφορμή την Ημέρα των Ερωτευμένων. Με την παιγνιώδη διάθεση του Μάκη Τσίτα, οι απλές εκφράσεις και τα απλά περιστατικά ανάμεσα στα ζευγάρια αποκτούν σημασία και ουσία που αγγίζει τα όρια της ποίησης. Ένα μικροσκοπικό πλασματάκι που ονομάζεται ΞΑΝΑ τριγυρνά στον κόσμο των ανθρώπων και παίρνει μέρος στη ζωή τους. Το ΞΑΝΑ ταυτίζεται με το άλλο μισό, το δικό μου, το δικό σου, του καθένα... Χιουμοριστικές εκφράσεις που πηγάζουν από καθημερινές στιγμές γίνονται ο μοχλός για την ανάδειξη της αγάπης και της τρυφερότητας ανάμεσα στα ερωτευμένα ζευγάρια... Στιγμές γεμάτες χαρά και λύπη, γέλιο και εκνευρισμό, με άλλα λόγια όλα εκείνα τα συστατικά που κάνουν τη ζωή δυο ερωτευμένων ενδιαφέρουσα...

Σίγουρα θα βρεις και εσύ ένα κομμάτι του εαυτού σου μέσα σε αυτή τη μικρή ιστορία... Γιατί τρέχεις όλη μέρα, αγχώνεσαι, εκνευρίζεσαι, γίνεσαι πτώμα, αλλά μόλις το δεις, μόλις δεις το ΞΑΝΑ σου, ξεχνάς τα πάντα. Σε αυτό εδώ το βιβλίο θα βρεις στιγμές που ζεις και ΞΑΝΑζεις... Διάβασε μερικά ΞΑΝΑ που γέννησε η φαντασία του συγγραφέα Μάκη Τσίτα και της εικονογράφου Λίλιας Καλογερή και μη σταματήσεις ποτέ να αναζητάς το δικό σου ΞΑΝΑ...

Το βιβλίο κυκλοφορεί με τρία διαφορετικά εξώφυλλα για να διαλέξει ο καθένας αυτό που ταιριάζει στο δικό του ΞΑΝΑ!

### Έγραψαν για το βιβλίο:

«...το σύγχρονο ευαγγέλιο των ερωτευμένων picture book»

Απόστολος Πάππος, elniplex.com, 11/02/17

«Ένα στολίδι τρισχαριτωμένο. Παχινοδιάριο κι αληθινό, απλό, ζωντανό, χαρούμενο, βαθιά συγκινητικό και διδακτικό. Έρχεται στην ζωή μας «Το Ξανά», αντίδοτο στη θλίψη, σχέδόν απαραίτητο για να μας φτιάξει την διάθεση και την ημέρα... Με «Το Ξανά» ο συγγραφέας μας χαρίζει μια εξίσου πρωτότυπη, ευρηματική και εμπνευσμένη «ιστορία καμωμάτων», μια τσαχπινιά, μια ζωηράδα, μια ιστορία φτιαγμένη με απλά υλικά για ερωτευμένους και ξαναερωτευμένους και για όσους θα ξαναερωτευθούν και για όσους ξαναθελούν και και και... Μια ιστορία για όλα όσα είναι και όλα μπορεί να γίνει το «Ξανά» για χάρη μας αλλά κι εμείς για κείνο».

Ελένη Λιντζαροπούλου, roraganda.gr, 10/02/16

«Ο Τσίτας και η Καλογερή, καθένας από τη πλευρά του, μας έδωσαν μια πολύ ωραία ιδέα για να παίξουμε λίγο και να σκεφτούμε περισσότερο πως εκείνο που προέχει όλων είναι η ζωή. Πως όλα τα προβλήματα έχουν τη λύση τους, πως η προσπάθεια επίλυσης ενισχύει τα αντερείσματα για να εμποδίσουμε την όποια κατάρρευση, πως εν τέλει, αν κάτι έχει αξία είναι η ζωή η ίδια, η οποία δεν γνωρίζει εμπόδια για να προχωρήσει».

Ανθούλα Δανιήλ, ftear.gr, 22/02/16

«Ο Μάκης Τσίτας τολμάει να μιλήσει για τα συναισθήματα που έχουν διάρκεια, αλλά είναι καταδικασμένα να παλεύουν με μια αναίσιθη εποχή και είναι ευκολίες που αυτή ευνοεί. Να μιλήσει για το άλλο μας μισό, αυτό που μας ταιριάζει και του ταιριάζουμε, που μας είναι αφαιρεμένο, τον δικό μας άνθρωπο, τον ερωτευμένο με μας. Το πλασματάκι που διαφεντεύει τη ζωή μας δικούς του νόμους και κανόνες και γλυκά μας αναστατώνει. Βαπτίζει το Πλάσμα " Ξανά", ενώ η Λίλια Καλογερή με κέφι το αποτυπώνει στο χαρτί, δίνοντας τον σάρκα και οστά. Του δίνει σχήμα και χρώμα, το κάνει οικείο στον αναγνώστη».

Ασημίνα Ξηρογιάννη, varelaki.blogspot.gr, 17/01/16

«Πολύ έξυπνο το θρυλικό «Ξανά» βιβλίο για δώρο μαγκιό στον Ξανά αγαπημένο, στην Ξανά αγαπημένη, στο Ξανά Αγαπημένο, για μαγκιά γενέθλια, γιορτή ονομαστική με το Ξανά και με Ξανά κάθε γιορτή του χρόνου που κυλά σαν το νερό και πάει με το καλό ΞΑΝΑ κάθε φορά».

Ελένη Χωρεάνθη, fractalart.gr, 06/01/16

«Γιατί Το Ξανά είναι ένα βιβλίο που όποιος το διαβάσει το ερμηνεύει διαφορετικά, όπως και έναν πίνακα ζωγραφικής ή ένα ποίημα. Κι ενώ όσοι ενήλικες το διάβασαν από το περιβάλλον μου μου είπαν πως το Ξανά είναι η αγάπη, ο έρωτας, ακόμη και ο ίδιος μας ο εαυτός, ο γιος μου (δ' Δημοτικού) μου είπε πως το Ξανά είναι "η μαμά»»

Χρύσα Κουράκη, lesxhanagnosis.blogspot.gr, 08/02/16

«Ξανά και ξανά «ΤΟ ΞΑΝΑ» θυμίζει και υπενθυμίζει την αγάπη, τη συνήμιμη, την παρηγοριά που υπάρχει και υπήρχε, στοχεύοντας να γίνει ο φάρος της ζωής των ζωντανών ανθρώπων που αγαπούν και αγαπιούνται. Μια ιστορία που είτε ολόκληρη, είτε αποσπασματική προβάλλει το ξανά της που είναι εκεί μπροστά και είναι έτοιμο να σε ξανακοιτάξει και τότε μόνο ξανά, ο αναγνώστης θα κοιταχτεί ξανά στον καθρέφτη, για να δει επιτέλους ξανά τον εαυτό του και να μπορεί να πει όλα δεν προλαβαίνει από το τρεχαλητό να ξεστομίσει στο ταίρι του, αλλά και στον άλλον που είναι κοντά του ή και γιατί όχι στον ίδιο του τον εαυτό».

Έλενα Αρτζανίδου, thinkfree.gr, 09/04/16

**ΣΕΙΡΑ:** ΒΙΒΛΙΑ-ΔΩΡΑ **ISBN:** 978-960-16-6508-5 **ΣΧΗΜΑ:** 21×21 **ΣΕΙΛΙΔΣ:** 36 **ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:** 9,90€

### Μοιραστείτε το:



ΑΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ | 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 0 COMMENTS | TAGS: ΒΙΒΛΙΑ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



### Απάντηση

Γράψτε το σχόλιό σας εδώ....

Αναζήτηση



11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018



11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018



11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018



11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018



11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018



11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018



11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018



6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017



12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017



7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017



5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017



27 ΜΑΪΟΥ 2016



8 ΜΑΪΟΥ 2016



2 ΜΑΪΟΥ 2016



16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016



15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018



15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018



15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

### ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

- › Perseus Digital Library
- › www.study4exams.gr
- › Ε.Ο.Ορίζοντες
- › Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος
- › Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
- › Λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott
- › Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ >

### ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

- › Αρχική
- › Βιογραφικό
- › Sitemap
- › Όροι Χρήσης

### ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Φεβρουάριος 2018						
Δ	Τ	Π	Π	Σ	Κ	
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
« Ιάν						

### POH RSS

- › Η Αλίκη Μπαρυστόου στην Αθήνα
- › Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες
- › Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

### ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

- › Πρόγραμμα e-learning ΕΚΠΑ: Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά – Δεδομένα, Προοπτικές, Προτάσεις
- › Τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΦΕΚ 353 Β /2018)
- › Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
- › Γαλλικές και ελληνικές τάξεις Freinet συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν.
- Κύκλος: Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολείο