

Παραμύθια

Μάκης Τσίτας, *Πάρε με κι εμένα μαζί σου!*, παιδικό, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2012.

Στην παιδική λογοτεχνία ο συγγραφέας προσπαθεί να περάσει τα μηνύματά του μέσα από απλές καδημερινές καταστάσεις. Από την καδημερινή ρουτίνα και τους προβληματισμούς του, δια καταφέρει το παιδί να γνωρίσει καταστάσεις που αφού τις επεξιεργαστεί δια τον οδηγήσουν αργότερα με τη διαδικασία της ωρίμανσης να δώσει λύσεις και να απαντήσει τις απορίες του. Η ζωή άλλωστε είναι ένα μεγάλο σχολείο που σου μαδαίνει τρόπους, συμπεριφορά, αγωγή αλλά και κανόνες που είναι απαραίτητοι για να προσαρμοστεί το παιδί στις ανάγκες της κοινωνίας. Η προσαρμογή αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους μηχανισμούς, γιατί βοηδά το παιδί να ενσωματωθεί στην κοινωνία και να αποτελέσει ένα νέο μέλος της κοινωνικής ομάδας. Το σχολείο δια μάθει στο παιδί κοινωνική συμπεριφορά και δια του δείχνει τον δρόμο που δια βαδίσει στη ζωή. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό περιβάλλον ίσως γιατί δεν δέλλουν να αφήσουν τη ζεστασιά του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Όταν οι μαδητές περάσουν την πόρτα του σχολείου μένουν μετέωροι μεταξύ της παραμονής ή της τάσης μιας απρόσμενης φυγής. Ο Νίκος, με τη συνοδεία της μαμάς, ξεκινά τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο. Είναι αμήχανος και, όταν τον αφήνει η μαμά του στον χώρο του σχολείου, νιώθει πως είναι μόνος



του και κολυμπά μέσα στο βαδύ πέλαγος. Κατεβάζει το κεφάλι και φάχνει κάποια σανίδα σωτηρίας. Και να που ένα χαμόγελο ενός συμμαδητή του τον κάνει να ελπίζει. Ο Πέτρος τού απλώνει το χέρι και ζητά από τον Νίκο μόνο να τον ακολουθήσει. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Και οι άλλοι μαδητές τον αγκαλιάζουν και του παρέχουν προστασία και ζεστασιά. Και όταν η δασκάλα του χαμογελάσει, διαπιστώνει πως είναι τυχερός που βρίσκεται μεταξύ ανδρώπων που τον αγαπούν. Και η ωραία ατμόσφαιρα τον χαροποιεί. Τραγουδά και τα μάτια του λάμπουν από ενδουσιασμό. Όταν χτυπά το κουδούνι τρέχει χαρούμενος στην αγκαλιά της μαμάς. «Έχει τόσα πολλά να της πει!»

Ένα ακόμη παραμύθι από τον Μάκη Τσίτα που με επιδέξιο τρόπο καταφέρνει να κερδίσει τον αναγνώστη. Με σύνεση και με δεξιοτεχνία συνεχίζει τη δημιουργική πορεία ενός συγγραφέα που το έργο του έχει καδιερωθεί.