

«Οι φίλοι» το νέο βιβλίο του Γιαννισώτη συγγραφέα Μάκη Τσίτα

* ΕΝΑ ΤΡΥΦΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ



Ο συντοπίτης μας
συγγραφέας
Μάκης Τσίτας

Ποιοι χαίρονται όταν είσαι χαρούμενος και σε παρηγορούν όταν στενοχωριέσαι; Ποιοι σου χαρίζουν το ένα από τα δύο στιλό τους; Ποιοι περιμένουν με ανυπομονησία να συναντηθείτε; Ποιοι ξέρεις ότι σ' αγαπούν ... έστω κι αν σε στενοχωρούν κάποιες φορές; Ποιοι μοιράζονται μαζί σου τα μυστικά τους; Ποιοι σου δανείζουν το καινούργιο τους παιχνίδι; Οι φίλοι φυσικά!

Όλα αυτά αποτυπώνει στο καινούργιο του βιβλίο, ο Γιαννισώτης συγγραφέας Μάκης Τσίτας.

«Οι φίλοι» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», στη σειρά «Φραουλίτσα», στη τιμή των 6 ευρώ.

* Ο συγγραφέας Μάκης Τσίτας γεννήθηκε το 1971 στα Γιαννισά. Σπούδασε δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη και ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο. Από το 1994 ζει μόνιμα στην Αθήνα και εργάζεται στο χώρο των εκδόσεων. Κείμενά του (διηγήματα, θεατρικά και ποιήματα) συμπεριλήφθηκαν σε ανθολογίες και δημοσιεύθηκαν σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες. Τα μονόπρακτά του «Στην πλατεία» και «Η τηλεόραση» παίχθηκαν στο Θέατρο των Καιρών σε σκηνοθεσία Ερσης Βασιλικιώτη. Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα εβραϊκά, τα γερμανικά, τα ισπανικά, τα αγγλικά, τα σουηδικά και τα φιλανδικά.

Έχει γράψει ένα βιβλίο για ενήλικους (Πάτυ εκ του Πετρούλα, Καστανιώτης) και αρκετά βιβλία για παιδιά (Τ' όνομά μου είναι Δώρα, Ελληνικά Γράμματα - Η Δώρα και ο Οδυσσέας, Ελληνικά Γράμματα - Ο Κοκκινούλης, Κάστρω).

Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν τα βιβλία του «Δε μου αρέσει το γάλα!» και «Ποιανού είναι αυτή η σούπα;».

Εφ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 21 Δεκεμβρίου 2006