

Αγαπητοί φίλοι, Μπορείτε να στέλνετε

Νέο βιβλίο: "Μην ταλαιπωρείς τον Αϊ-Βασίλη", του Μάκη Τσίτα - Εκδόσεις Ψυχογιός

Αρχική | Ελεύθερος χρόνος | Βιβλίο | Νέο βιβλίο: "Μην ταλαιπωρείς τον Αϊ-Βασίλη", του Μάκη Τσίτα - Εκδόσεις Ψυχογιός

Αναρτήθηκε την 21 Δεκεμβρίου 2012, 17:58
Άρθρο του/της: Palmografos.com



Μάκης Τσίτας

"Μην ταλαιπωρείς τον Αϊ-Βασίλη"

Εικονογράφηση: Ζωή Λούρα

ISBN: 978-960-496-873-2

Σελ.: 48 - Τιμή: 11,99 € - Σχήμα: 21,5 X 29, Δεμένο

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός, το νέο παιδικό βιβλίο του Μάκη Τσίτα με τίτλο «Μην ταλαιπωρείς τον Αϊ-Βασίλη», με εικονογράφηση της Ζωής Λούρα.

Πρόκειται για ένα βιβλίο πρωτότυπο με πολύ χιούμορ και φαντασία. Θέμα του η συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στον Αϊ-Βασίλη.

«Ο Αϊ-Βασίλης είναι γέρος, με παραπάνω κιά, δουλεύει συνέχεια και κουράζεται πολύ. Κι όμως κάθε με κάθε χρόνο έρχεται χαμογελαστός και κεφάτος σε όλα τα σπίτια για να φέρει δώρα. Αλλά αυτό δεν το εκτιμούν πολλά παιδιά και δυστυχώς τον ταλαιπωρούν...

Αν εσύ δεν είσαι ένα από αυτά τα παιδιά και θέλεις πραγματικά να διευκολύνεις τον Αϊ-Βασίλη στη δουλειά του, τότε διάβασε αυτό το ξεκαρδιστικό βιβλίο και ακολούθησε με προσοχή τις συμβουλές του».

Η συγγραφέας και κριτικός Ελένη Χωρεάνθη, γράφει πως είναι «ένα σοφά παιδαγωγικά και ψυχολογικά διαρθρωμένο, καλοφτιαγμένο τυπογραφικά βιβλίο με υπέροχες ζωγραφιές που δίνουν τη δική τους διάσταση και ομορφιά στο υμναίο, απλό, εύληπτο και πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Ένα ευχάριστο και πανέμορφο βιβλίο που απλά, αφίστα και ευχάριστα δίνει λύσεις σε πολλά προβλήματα της καθημερινότητας των παιδιών».

Η φιλόλογος και κριτικός βιβλίου Ανθούλα Δανιήλ σημειώνει: «Ο Τσίτας έκανε τον εικοσάλογο του καλού παιδιού, δηλαδή έναν κατάλογο με είκοσι οδηγίες, σαν εκείνους των αρχαίων νομοθετών και διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα έδωσε συμβουλές στα παιδάκια. Συμβουλές για την πλεονεξία, παραδοξολογία, απληστία, αδιακρισία, ακαταστασία, αγένεια, κακία, αχαριστία και ορθογραφία».

Τέλος η συγγραφέας και δημοσιογράφος Τιτίνα Δανέλλη γράφει: «Υπάρχει, άραγε, ο Αϊ-Βασίλης; Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν παιδιά και όσο υπάρχουν συγγραφείς όπως ο Μάκης Τσίτας, που βρίσκει έναν τόσο γοητευτικό τρόπο να υπενθυμίζει την άφιξή του».



Άλλα άρθρα από Palmografos.com

Τέλος η Ράνια Αντωνοπούλου από την κυβέρνηση - Ο Τσίπρας έκανε δεκτή την παραίτησή της

Βόμβα αμερικανού πρέσβη: Δεν υπάρχει καμία έρευνα του FBI που να αφορά Έλληνες πολιτικούς

Νέα εν ψυχρώ δολοφονία μέσα σε 24 ώρες! Νεκρός ο άνδρας από τους πυροβολισμούς στη Φωκίωνος Νέγρη

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στα γραφεία της Μαρέβας Μητσοτάκη

Συνελήφθη ο Βαξεβάνης μετά τη μήνυση Σαμαρά

Περισσότερα Άρθρα

Διαβάστε 10 άρθρα και κερδίστε

Βιβλίο: R.J. Palacio, "Το θαύμα" - Κριτική: Μαρία Αθανασίου
13 Φεβρουαρίου 2018, 23:40
Μια εκδρομή στη διαφορετικότητα R. J. PALACIO Το θαύμα μισρ.: Μαρίτσα Ντεκάστρο εκδ. Παπαδόπουλος, σελ. 368 «Το ξέρω ότι ...

Βιβλίο: «Πληγωμένοι άγγελοι». Γιατί να το διαβάσεις; - Κριτική: Κέλλη Κρητικού
03 Φεβρουαρίου 2018, 20:05
Το δεύτερο βιβλίο της σειράς με πρωταγωνίστρια την Κάτι Μαγκουάιρ, από τον μετρ του ...

Τι συμβαίνει με τις συντάξεις - Της Σώτης Τριανταφύλλου
01 Φεβρουαρίου 2018, 02:09
Το βιβλίο του Πλάτωνα Τήνιου «Συντάξεις» τοποθετεί αυτό το ζήτημα που προκαλεί αντιπαράθεσεις -κυρίως ...

Κάντε κλικ για ενεργοποίηση της προσθήκης Adobe Flash Player

Σχολιάστε το άρθρο:

Μου αρέσει! 14 Κοινοποίηση

0 σχόλια Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα ▾

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Πρόσθετο σχολίων στο Facebook

συνολικά: | προβολή:

Γράφει Χριστιαννα Λουπια

Γυρεύοντας ψύλλους στ' άχυρα!

Ό,τι μισώ περισσότερο, ό,τι αγαπώ, ό,τι μου προκαλεί αποστροφή και κάνει τη ζωή μου αφόρητη: η καπνιά! Η μικροπρέπεια, η φθηνά της σκέψης, η ζήτασιά, οι εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια, η μίζερια των αισθημάτων, η καχυποψία απέναντι σε όλους και όλα, το κουτσουλιό, η κατηγορία χωρίς αποδείξεις, η κουτοπονηρία, η αμορφωσιά, η βλαχιά! Ό,τι αγαπώ από καρδιάς, ό,τι λατρεύω, ό,τι κάνει τη ...

Διαβάστε το άρθρο

Ο Palmografos σας προτείνει

Θέατρο: Ιβάν Τουργκένιεφ, «Ένας μήνας στην εξοχή» - Κριτική Νίκου Μπατσικανή*

Δημοφιλέστερα

Απόψεις Γυρεύοντας ψύλλους στ' άχυρα!

Ελλάδα Νέα εν ψυχρώ δολοφονία μέσα σε 24 ώρες! Νεκρός ο άνδρας από τους πυροβολισμούς στη Φωκίωνος Νέγρη

Απόψεις Το σκάνδαλο Novartis και τα επικίνδυνα πολιτικά παιχνίδια - Του Χρήστου Μπουσιούτα

Απόψεις Περι αγγέλων ο λόγος - Του Γιάννη Γκλάβατου

Απόψεις Η αγορά των ιδεών - Του Νίκου Δήμου

Newsletter

Email:

Subscribe

Λέξεις κλειδιά

νέα βιβλία (1) Εκδόσεις Ψυχογιός (1) παιδικά βιβλία (1) παιδικό βιβλίο (1)

Αξιολογήστε αυτό το άρθρο

.....

Κάντε κλικ για ενεργοποίηση της προσθήκης Adobe Flash Player

Δημοφιλέστερες Λέξεις κλειδιά

άρθρα άρθρα άρθρα αρθρογραφία αρθρογραφία διαφορά διεθνή εγκληματικότητα ΕΛΑΣ ενημέρωση **ενημέρωση επικαιρότητα** επικαιρότητα ένα δημοσίευμα για την Ελλάδα Οικονομία οικονομία οικονομικά σκάνδαλα πολιτική Τουρκία τρομοκρατία

Δείτε όλες τις λέξεις κλειδιά >



Απλές, καθημερινές συμβουλές για τα άτομα με διαβήτη

Κάντε κλικ για ενεργοποίηση της προσθήκης Adobe Flash Player

