



ΕΙΔΗΣΕΙΣ ▾ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ▾ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ▾ ΕΚΛΟΓΕΣ ▾ ΕΡΓΑ ΛΟΓΟΥ ▾ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 🔍

Αρχική > Έργα Λογού > Ξεφυλλίζοντας Βιβλία > Απρίλιος, ο μήνας του βιβλίου

Έργα Λογού Ξεφυλλίζοντας Βιβλία

Απρίλιος, ο μήνας του βιβλίου



ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ** και το βιβλιοπωλείο **ΣΠΟΡΟΣ**, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Βιβλίου, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της **ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ**

Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

το Σάββατο 22 Απριλίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Με τη **ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ** θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος-συγγραφέας **ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και η συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της.

Δροσίνη 7, Κηφισιά
Τηλ. 210-80.86.404



Ο Απρίλιος είναι ο μήνας του εορτασμού του βιβλίου. 2 Απριλίου η παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, τιμώντας τα γενέθλια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και 23 Απριλίου η παγκόσμια ημέρα βιβλίου που φέτος έχει το σύνθημα «Διαβάζω και αλλάζω». Φέτος η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Συγγραφέων και το Ελληνικό Τμήμα της IBBY-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου γιορτάζει φέτος και με τον περίπατο του βιβλίου που οργανώνεται για τις 22 Απριλίου. Μια βόλτα που θα περνά μέσα από βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοθήκες. Μέσα από αυτή τη βόλτα οι αναγνώστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να γνωρίσουν αγαπημένους συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δράματα, να νιώσουν μια διαφορετική εμπειρία από την επαφή τους με το βιβλίο και κυρίως... να βρεθούν μεταξύ τους!

Στην Κηφισιά η βιβλιοφιλική συνάντηση πραγματοποιείται στο βιβλιοπωλείο «Σπόρος», Δροσίνη 7 Κηφισιά, και καλεσμένη είναι η συγγραφέας Φωτεινή Τσαλικογλου και το βιβλίο της «Η Μετακόμιση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Μαζί της θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος – συγγραφέας, Έρικα Αθανασίου αλλά και όποιος αποφασίσει να κάνει τον περίπατο μαζί τους.

Η Κηφισιά με παράδοση στους συγγραφείς και το βιβλίο έχει ακόμα μία συγγραφέα προτεινόμενη για τον τιμητικό πίνακα της IBBY, την Άννα Κοντολέων για το βιβλίο της «Μέχρι το άπειρο και ακόμα παραπέρα». Μια συγγραφέα που μπορεί να τη διεκδικήσει και η Κρήτη όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια και αποτέλεσε και έμπνευση για το βιβλίο, η έδρα της όμως είναι στην πόλη μας.

Μέρα των γενεθλίων του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, μέρα εορτασμού της παγκόσμιας μέρας παιδικού βιβλίου, έφτασε με το ταχυδρομείο και το τελευταίο βιβλίο του Μάκη Τσίτα «Μια μικρή διάσημη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», σε εικονογράφηση Ελίζας Βαβούρη.

Η ανάγνωση ενός βιβλίου του Μάκη Τσίτα αποτελεί πάντα εμπειρία και σίγουρα ο γονιός που το διαβάζει στο μικρό του, λίγο πριν κοιμηθεί, το έχει από πριν διαβάσει, όχι για να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο για το μικρό βλαστάρι του, αλλά για να προλάβει να το απολαύσει πρώτα ο ίδιος. Γιατί τα καλά βιβλία δεν έχουν ηλικίες. Το απέδειξε και ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν με τη διάσημη γοργόνα του ή το κοριτσάκι με τα σπέρτα.

Στο συγκεκριμένο βιβλίο, υπάρχει πάλι ένα κοριτσάκι, η Θεοδοσία. Ένα κοριτσάκι που αποφασίζει να γίνει διάσημη τραγουδίστρια ή ηθοποιός. Δεν ξέρει τι από τα δύο, αρκεί να γίνει διάσημη.

Ίσως για το όνειρό της να επηρεάστηκε από κάποια από τις εκπομπές της τηλεόρασης που η μαμά της χαρακτηρίζει χαζοεκπομπές αλλά δεν μπορεί αυτό να το παραδεχτεί. Τα όνειρα όμως δεν είναι πάντα και τόσο δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Ειδικά αν έχεις μια θεία που δουλεύει για την τηλεόραση. Το να γίνεις διάσημη μπορεί να είναι πιο εύκολο από όσο φαίνεται. Και να σε αναγνωρίζουν όλοι. Τότε όμως πρέπει να προσέχεις πολύ πώς φέρσαι και είναι τόσο αμήχανο αν σε μαλώσει η μαμά σου μπροστά σε κόσμο. Και υπάρχουν τόσα πάρτυ και γιορτές και επισκέψεις στο ζωολογικό κήπο που δεν μπορείς να πας γιατί έχεις γύρισμα. Έχεις όμως πραγματοποιήσει το όνειρό σου. Και το όνειρο μπορεί να γίνει ακόμα πιο μεγάλο. Η Θεοδοσία όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλέξει τι έχει πραγματικά αξία. Ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην τηλεόραση ή να πρωταγωνιστήσει στη δική της ζωή;



Προηγούμενο άρθρο

Αν βγάλουμε αυτή την Παρασκευή καθαρή...

Επόμενο άρθρο

Χωρίς λεφτά για πυρασφάλεια

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ



Αρθρογραφία

Ζογκλέρ στην Κάτω Κηφισιά



Αρθρογραφία

Λαμπερή ατμόσφαιρα στο άναμμα των χριστουγεννιάτικων δέντρων



Αρθρογραφία

Ένα κληροδότημα γεμάτο παιδικά ... χαμόγελα

