

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΤΣΙΤΑ “Η ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ”

by Πελιώ Παπαδιά / 10 Φεβρουαρίου, 2021 / Δεν υπάρχουν Σχόλια

Share

Tweet

Share

Mail

Print



Μια από τις πιο αγαπημένες καμηλοπάρδαλεις των μικρών αναγνωστών είναι η ηρωίδα του Μάκη Τσίτα, “Η καμηλοπάρδαλη Χαραλαμπία”, που έχει αποδώσει πανέμορφα η Σάντρα Ελευθερίου, με την πολύχρωμη, ζεστή παλέτα της. Η Χαραλαμπία είναι το ασυνήθιστο κατοικίδιο του μικρού Αλέξανδρου. Οι φίλοι του έχουν σκύλους, γάτες, κουνέλια, όμως εκείνος έχει την καμηλοπάρδαλη του. Γιατί όχι, άλλωστε; Η καμηλοπάρδαλη Χαραλαμπία συμπεριφέρεται άριστα και αντεπεξέρχεται με μεγάλη επιτυχία στο ρόλο της ως ζώου συντροφιάς! Είναι όμορφη, καθαρή, κάνει τις βόλτες της με τον φίλο της, τσιμπάει και κάνα φιλαράκι από τα δέντρα καθώς τριγυρνούν παρέα, παίζει (σκίζει στο μπάσκετ όπως καταλαβαίνετε), μεταμφιέζεται, κάθεται ήσυχη όταν πρέπει, ενώ συχνά είναι και χρήσιμη (όλοι θα θέλαμε μια Χαραλαμπία να φτάνει εκεί που δεν φτάνουμε, παραδεχτείτε το).

Όμως, δεν συμφωνούν όλοι με την επιλογή του Αλέξανδρου. Καθώς η καμηλοπάρδαλη Χαραλαμπία μεγαλώνει και ζωηρεύει φαίνεται πως ενοχλεί τους μεγάλους (αμάν, εμείς οι μεγάλοι, πόσο δύσκολα κατανοούμε τα παιδιά... Αλλά και τα παιδιά, πόσο δύσκολα μπορούν να καταλάβουν ότι ενίοτε στη ζωή χρειάζεται να συμβιβαστούμε). Έτσι ο πιτσιρικάς αποφασίζει πως πρέπει να τη βοηθήσει να επιστρέψει στην οικογένειά της, παρά το γεγονός ότι τη λατρεύει. Ή ίσως επειδή τη λατρεύει και προφανώς δεν θα ήθελε να τη δει αιχμάλωτη σε τσίρκο. Θα ταξιδέψουν, λοιπόν, μαζί ως την Αφρική, περνώντας πολλές περιπέτειες. Όταν χωρίζουν, ο Αλέξανδρος πάει να σκάσει από τη στενοχώρια του. Αλλά όταν καταλάβει πως τα πράγματα έχουν πάρει τον σωστό δρόμο για την καμηλοπάρδαλη του, θα αναζητήσει καινούργια συντροφιά. Και θα τη βρει στο πρόσωπο της Παρασκευούλας. (Μάκη, περιμένουμε το επόμενο βιβλίο, ξέρεις...)

Με χιούμορ που κλείνει το μάτι στον αναγνώστη από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα, το εικονοβιβλίο αυτό (όπου Μάκης και Σάντρα συνεργάζονται υπέροχα με την εικόνα να συμπληρώνει άριστα το κείμενο και τα κυκλικά μοτίβα που συχνά ακολουθούνται) θα διασκεδάσει τα παιδιά 4-6 ετών, θα καλλιεργήσει την αγάπη τους προς τα ζώα (οικόσιτα και μη, με διαφορετικές ανάγκες τα μεν από τα δε -τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε όλοι), θα υμνήσει τη φιλία και την ευγνωμοσύνη (δείτε τα βλέμματα που ανταλλάσσουν Αλέξανδρος και Χαλαραμπία), ενώ θα εκτοξεύσει τη φαντασία τους και θα τους δώσει... ιδέες για να αποκτήσουν φανταστικούς ή πραγματικότερους συντρόφους ζωής.



“Η Καμηλοπάρδαλη Χαραλαμπία” κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. Για το βιβλίο υπάρχουν διαθέσιμες **εκτυπώσιμες δραστηριότητες**.