



Δεν είναι απλώς ένα παραμύθι, είναι ένα παραμύθι που πρέπει να διαβαστεί από τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Για όλους εκείνους τους κακούς τους λύκους που ζουν ανάμεσα μας και κυκλοφορούν ελεύθεροι... **Και βγάζω το καπέλο μου...**

Και μην ξεχάσετε! Κάντε την εγγραφή σας στην ομάδα μας facebook για να ενημερώνεστε ή να στέλνετε τις δικές σας ιδέες, δημιουργίες και σκέψεις!

Όταν έφτασε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας οφείλω να ομολογήσω ότι εξεπλήγην με τον τίτλο του. Θεώρησα ότι υπάρχει μία σχέση με την κλασική ιστορία του κακού του λύκου αλλά ποτέ δεν θα περίμενα ότι θα συναντούσα αυτή την συγκεκριμένη ιστορία, βγαλμένη από την πραγματικότητα και με τόσες προεκτάσεις για συζήτηση...

Ο Μάκης Τσίτας μας παρουσιάζει το νέο του βιβλίο από τις εκδόσεις Κόκκινη κλωστή δεμένη που προσωπικά με κέρδισε (από την οπτική του γονέα). Φυσικά κέρδισε και την κόρη μου αφού την έβαλε σε σκέψεις και μας έδωσε την ευκαιρία για μια πραγματικά επικοινωνιακή συζήτηση... Αγαπώ ιδιαίτερα τα βιβλία που έχουν να δώσουν κάτι στα παιδιά, ένα συναίσθημα, ένα νόημα, ένα κίνητρο για να μιλήσουν... Ειδικά το κίνητρο για την έναρξη μιας συζήτησης θεωρώ ότι είναι η βασική επιτυχία ενός παιδικού βιβλίου. Το συγκεκριμένο λοιπόν κατ'εμε πέτυχε εξαιρετικά τον σκοπό του.



Είναι βλέπετε... από αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε όλοι οι γονείς, στα παιδιά μας. Οι συζητήσεις οι οποίες αφορούν του κινδύνους εκεί έξω, με όλους εκείνους τους γνωστούς ή και αγνώστους που μπορεί να πλησιάσουν το παιδί μας και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο... να το ξεγελάσουν... Ο κίνδυνος παραμονεύει παντού γι' αυτό απαιτείται από όλους μεγάλη προσοχή. Ιδιαίτερα απ' τα μικρής ηλικίας παιδιά, που είναι πιο ευάλωτα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κάθε χρόνο τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια παιδιά εξαφανίζονται στον κόσμο...

Είναι μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα κι αυτός ξυπνάει με καλή διάθεση και αποφασίζει να βγει βόλτα. Πηγαίνει σ' ένα πανέμορφο πάρκο κι εκεί συναντάει τρία παιδιά που ετοιμάζονται να παίξουν το «Λύκε, λύκε» και ψάχνουν για τον τέταρτο της παρέας. Γίνεται εκείνος ο τέταρτος και το παιχνίδι ξεκινάει. Είναι όμως τόσο καλός όσο δείχνει; Και ήταν σωστή η απόφαση των παιδιών να τον αφήσουν να παίξει μαζί τους; Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται...

Και μην ξεχάσετε! Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία άρθρα και Διαγωνισμούς!

Βρείτε το βιβλίο **ΕΔΩ**

και βγάζω το καπέλο μου...

Μάκης Τσίτας

Εικονογράφηση:

Ντανιέλα Σταματιάδη

Για παιδιά 6+ ετών

Πάτρα, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, 2018 – 32σ. – 21×29εκ.

ISBN: 978-618-5151-58-4

ΚΑΙ ΒΓΑΖΩ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ ΜΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ

ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΤΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

SHARE



Maria Liodou

Alternative Mom-blogger from Greece with many ideas & unconditional love for life! Always a dreamer! Ιδιοκτήτρια & Αρχισυντάκτρια στο www.mommyjammi.gr Ακαδημαϊκή εκπαίδευση/σπουδές: Πάντειο Πανεπιστήμιο ~ Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επαγγελματική εμπειρία/ειδίκευση στην οικονομική ανάλυση και commercial marketing strategy.

[FACEBOOK](#) [INSTAGRAM](#)