

Βιβλίο: Το ιδανικό δώρο Χριστουγέννων για μικρούς και μεγάλους

Πολιτιστικά Νέα



Της Μπαρμπιλένας Τριανταφύλλου

Η πιο μαγική εποχή του έτους απέχει μόλις τρεις εβδομάδες. Μολονότι η πλειοψηφία του κόσμου ανυπομονεί για τις ημέρες των Χριστουγέννων, κάποιοι ανάμεσα μας πανικόβλητοι γυρίζουν από μαγαζί σε μαγαζί και από παζάρι σε παζάρι για να διαλέξουν τα δώρα για τους αγαπημένους τους. Αναμφισβήτητα μια γιορτινή περίοδος θα έπρεπε να συνδέεται με την αισιοδοξία και την ανεμελιά. Έτσι, αποφασίσαμε ότι αυτή η αγωνία δεν μας ταιριάζει και σας προτείνουμε για όλα τα κοντινά σας πρόσωπα, να λύσετε το πρόβλημα με ένα βιβλίο.

Επιλέγοντας να προσφέρεις ως δώρο ένα βιβλίο -το οποίο μπορείς να επιλέξεις από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, μια έκθεση-bazaar μέχρι και τη βιβλιοθήκη σου- χωρίς να ξοδέψεις πολλά χρήματα, έχεις χαρίσει κάτι, πολύ προσωπικό.

Πρόκειται για ένα δώρο με απίστευτη διάρκεια που σε όποιον προσφέρεται, δίνει αυτόματα τη δυνατότητα να το ανοίγει ξανά και ξανά σαν να το έπιασε για πρώτη φορά στα χέρια του. Ένα βιβλίο που ενδέχεται να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του παραλήπτη και να τρυπήσει στις αναμνήσεις του καλλιεργώντας τρυφερές εικόνες και συναισθήματα για τον κόσμο.

Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα παιδί, δηλαδή ένα άτομο που εξελίσσεται αδιάκοπα, οι ζωηρές σελίδες μπορούν εκτός από βελτίωση των δυνατοτήτων του στην έκφραση, τη γραφή και την ανάγνωση, να συνεισφέρουν και στην καλλιέργεια της φαντασίας και του συναισθηματικού κόσμου του. Η πρόταση του Menidiatis.blogspot.com για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών, είναι το ολοκαίνουργιο βιβλίο του Μάκη Τσίτα με τίτλο « Η πιο καλή απ' όλες τις γιαγιάδες».

Σε μια κοινωνία όπως η Ελλάδα, όπου η γιαγιά και ο παππούς αποτελούν από αναπόσπαστα κομμάτια μέχρι απαραίτητα στηρίγματα αυτού που αποκαλείται «πυρηνική οικογένεια», το έργο του Μάκη Τσίτα ενισχύει τη σχέση της γιαγιάς -ή οποιουδήποτε ατόμου, έχει αναλάβει για το παιδί το ρόλο- με το εγγόνι.

Η περιγραφή του συγγραφέα για το βιβλίο είναι η εξής: «Είναι τυχερά όσα παιδιά έχουν γιαγιάδες. Αλλά είναι ακόμη πιο τυχερά όσα έχουν μια γιαγιά σαν τη δική μου! Μαζί της περνάω πάντα υπέροχα: όταν πάμε στην παιδική, χαρά όταν φτιάχνουμε κουλουράκια ή μου μαγειρεύει το αγαπημένο μου φαγητό, όταν μεταμφιεζόμαστε ή παίζουμε επιτραπέζια, όταν διαβάζουμε βιβλία ή βλέπουμε παλιές φωτογραφίες, ή όταν πίνουμε κακάο με τις φίλες της. Είναι απ' όλες τις γιαγιάδες η πιο καλή, κι εγώ την αγαπώ!»

Ως νέα που περνούσε τις περισσότερες ώρες της με τις γιαγιάδες και τον παππού της λόγω του βεβαρημένου προγράμματος των γονέων, συγκινούμαι διαβάζοντας το και εύχομαι να είναι καλοτάξιδο! Αποκτήστε το βιβλίο <https://www.psichogios.gr/el/h-pio-kalh-ap-oles-tis-giagiades.html> και δωρίστε το στο παιδί, το εγγόνι, το αδερφάκι, το βαφτιστήρι σας με μια ζεστή αγκαλιά.