

## Με αφιετηρία την Παράδοση

Γράφει η Ελένη Λιντζαροπούλου //

“

«Παροιμίες» και «Γλωσσοδέτες», των Μάκη Τσίτα και Ράνιας Μπουμπουρή, εικονογράφηση: Ανδριάννα Ρούσσου, εκδ. Ψυχογιός

Όσες και όσοι μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που μαθαίναμε βλέποντας και ακουγοντας τους μεγάλους, που κάποιες φορές μάλιστα κοιτούσαμε κρυφά στον κόσμο τους και διδασκόμασταν από αυτόν παίζοντας και μιμούμενοι, είναι βέβαιο ότι θα εκτιμήσουμε απόλυτα την αξία των δύο νέων βιβλίων που εξέδωσαν οι καλοί και δοκιμασμένοι μας συγγραφείς Μάκης Τσίτας και Ράνια Μπουμπουρή.

Ο Μάκης Τσίτας και Ράνια Μπουμπουρή, συνεργάζονται και μας παραδίδουν τα πρώτα δύο μέρη της σειράς που εγκαινιάζουν στις εκδόσεις Ψυχογιός και η οποία αντλεί και αναφέρεται στην Παράδοση.

Με την εξαιρετική εικονογράφηση της Ανδριάννας Ρούσσου, αυτά τα «δίδυμα βιβλία» -τα οποία όμως διαβάζονται και χαρίζονται είτε μαζί, είτε χωριστά- ανοίγουν στα παιδιά την είσοδο σε έναν κόσμο γνώσης και γίνονται ευκαιρία συνάντησης με το απόσταγμα της λαϊκής σοφίας και εμπειρίας. Όλο αυτό όμως χωρίς κανενός είδους φολκλόρ, αλλά με την ζωντάνια της συνέχειας και της αγάπης που και οι δύο τρέφουν και για την ελληνική γλώσσα και για τον ελληνικό πολιτισμό και φυσικά που τρέφονται από αυτόν.

Η επιλογή της ύλης φροντισμένη, κλιμακώνεται με εξυπνάδα, αναδεικνύοντας την επιμέλεια των δύο συγγραφέων, οι οποίοι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι από τους καλύτερους της γενιάς τους και στο παιδικό βιβλίο. Ο Μάκης Τσίτας είναι επίσης βραβευμένος για το μυθιστόρημά του Μάρτυς μου ο Θεός όπου το 2014 έλαβε το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ράνια Μπουμπουρή είναι υπεύθυνη ύλης στον ιστότοπο [diastixo.gr](http://diastixo.gr), επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράστρια.



Μάκης Τσίτας – Ράνια Μπουμπουρή

Και οι δύο ακολουθούν στην παιδική γραφή τους μια θεματολογία η οποία έχει στόχο της να μιλήσει στα παιδιά τόσο για τα καθημερινά θέματα, όσο και για ζητήματα που τα προβληματίζουν, αλλά και γι' αυτά που προβληματίζουν τους ενήλικες που τα μεγαλώνουν.

Γνωστές αλλά και όχι τόσο γνωστές Παροιμίες και η εξήγησή τους, θα κάνουν τα παιδιά να ξεκαρδιστούν από τα γέλια, να μάθουν, να γίνει το μυαλό τους ξυράφι, που λέγαμε παλιά, ενώ οι Γλωσσοδέτες -που είναι και γλωσσολύτες τελικά- ασκούν την γλώσσα, την έκφραση, το μυαλό, ακονίζουν το λόγο και φυσικά φτιάχνουν την διάθεση, βάζοντας στο παιχνίδι μικρούς και μεγάλους.

Ο Μάκης Τσίτας και η Ράνια Μπουμπουρή, με κέφι αλλά και αγάπη για την γραφή, την ανάγνωση και τους μικρούς αναγνώστες τους, μας έδωσαν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία -ή μάλλον δυο- για να μαζευτεί όλη η οικογένεια γύρω από τις σελίδες των δύο νέων βιβλίων τους, να διαβάσει, να παίξει, να γελάσει, να μάθει, να διορθώσει ο ένας τον άλλο με αγάπη και χαρά...

Μην τα χάσετε... Το παιχνίδι της ανάγνωσης συνεχίζεται στις σελίδες τους και με πρωτότυπες ασκήσεις εξάσκησης, εκπαιδευτικές δηλαδή δραστηριότητες, συνταγές, παιχνίδια, έναν ωραιότατο λαβύρινθο... ε, ας μην τα μαρτυρήσω όλα.

Αξιοδιάβαστα βιβλία... μην τα χάσετε.

**Βιβλίο 1: «Παροιμίες»**

Εικονογράφηση: Ανδριάννα Ρούσσου

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Δήμητρα Ρουσέλη

Σελίδες: 56, σκληρόδετο εξώφυλλο

ISBN: 978-618-01-4502-1

Εκδόσεις Ψυχογιός

**Βιβλίο 2: «Γλωσσοδέτες»**

Εικονογράφηση: Ανδριάννα Ρούσσου

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Δήμητρα Ρουσέλη

Σελίδες: 56, σκληρόδετο εξώφυλλο

ISBN: 978-618-01-4504-5

Εκδόσεις Ψυχογιός

