

«Αινίγματα» & «Κάλαντα», των Μάκη Τσίτα και Ράνιας Μπουμπουρή, εκδ. Ψυχογιός (Η παράδοσή μας 3 & 4)

👤 Πάνος Τουρλής 📅 03/12/2023 💬 0 Comments 📖 Βιβλία γνώσεων



Ο Μάκης Τσίτας και η Ράνια Μπουμπουρή δημιούργησαν τη σειρά «Η παράδοσή μας» για να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά από 4 ετών και πάνω τα ήθη και τα έθιμα των παππούδων αλλά και των γονιών μας. Το χτες εξακολουθεί να είναι γοητευτικό ακόμη και σήμερα και οι δύο συγγραφείς το δείχνουν με τα πολύ χαριτωμένα, χρήσιμα και διασκεδαστικά βιβλία της σειράς, η οποία συνεχίζεται με τα «Αινίγματα» και τα «Κάλαντα». Χάρη σε αυτά οι μικροί αναγνώστες οικειοποιούνται τη λαογραφία που ίσως φαντάζει δυσπρόσιτη ή βαρετή αλλά τελικά μπορεί κανείς να μάθει γι' αυτήν μέσα από το παιχνίδι!

Βιβλία *Αινίγματα & Κάλαντα*

Συγγραφείς *Μάκης Τσίτας, Ράνια Μπουμπουρή*

Εικονογράφος *Ανδριάννα Ρούσου*

Κατηγορία *Βιβλία γνώσεων*

Εκδότης *Ψυχογιός*

Συντάκτης: *Πάνος Τουρλής*

Τα «Αινίγματα» προέρχονται από την αρχαιότητα και θέλουν κοφτερό μυαλό και φαντασία για να λυθούν. Δεν είναι τυχαίο που κάποτε, όταν οι βασιλιάδες έστελναν αινίγματα ο ένας στον άλλον, όποιος δεν έβρισκε την απάντηση πλήρωνε φόρο! Στην εποχή των παππούδων και των γιαγιάδων μας, τα αινίγματα ήταν παιχνίδια που παίζονταν ομαδικά και προσπαθούσαν τα παιδιά να σκεφτούν το πιο δύσκολο αίνιγμα. Είχαν ωραίο ρυθμό, θύμιζαν ποιηματάκια και όλα έκλειναν με τη φράση «Τι είναι;». Στις σελίδες του βιβλίου οι μικροί αναγνώστες μπορούν να βρουν πολλά από αυτά, να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και τη φαντασία τους και να παίξουν μεταξύ τους. Ποιος μπορεί λοιπόν να βρει τη λύση και πόσο γρήγορα; Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, παιχνίδια και κουίζ ώστε η γνώση να μη σταματάει ποτέ!



Από την άλλη, τα «Κάλαντα» είναι τα παραδοσιακά τραγούδια που εξακολουθούν να λέγονται και σήμερα σε πόλεις και χωριά κι αναγγέλλουν τον ερχομό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Πόσο όμορφες και τρυφερές στιγμές, να έρχονται παιδιά στην πόρτα σου και να τραγουδάνε κι οι νοικοκυραίοι να τα φιλεύουν με χρήματα και γλυκίσματα! Όπως με τα «Αινίγματα» και με τα άλλα βιβλία της σειράς έτσι κι εδώ τα παιδιά θα περάσουν άφθονες ώρες διασκεδάζοντας και παίζοντας, μαθαίνοντας τραγούδια και για τις τρεις γιορτές από όλες της περιοχές της Ελλάδας αλλά και από Μικρά Ασία, Πόντο και Κύπρο! Στο τέλος του βιβλίου οι ερωτήσεις, τα κουίζ και οι ιδέες για δραστηριότητες χαρίζουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.

Η εικονογράφηση της Ανδριάννας Ρούσου είναι το κατάλληλο συμπλήρωμα των βιβλίων, μιας και χρησιμοποιεί πολλά χρώματα και ζωηρές εκφράσεις, αποτυπώνοντας σε μεγάλο μέγεθος τις εικόνες που φτάνουν τα λόγια των καλάντων και οι γρίφοι των αινιμάτων. Ιδιαίτερα στα «Αινίγματα» δεν προδίδονται οι απαντήσεις των γρίφων, αντίθετα, δίνονται στοιχεία που θέλουν σκέψη για να συνδυαστούν με το περιεχόμενο των αινιμάτων κι όλο αυτό κεντρίζει τη φαντασία! Ζώα, σπία και άνθρωποι δημιουργούν ένα σύμπαν γεμάτο όμορφες λεπτομέρειες που θα συναρπάσουν μικρούς και μεγάλους και θα ενισχύσουν τη φαντασία. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε την παράδοσή μας!