



## Νίκη Σαλπαδήμου: Μάκης Τσίτας – Ράνια Μπουμπουρή: «Αινίγματα» Εκδόσεις «Ψυχογιός»

Νίκη Σαλπαδήμου - 24 Φεβρουαρίου 2024 - Βιβλιοπαρουσιάσεις / ΠΡΟΣΕΓΙΣΕΙΣ

Οι συγγραφείς Μάκης Τσίτας και Ράνια Μπουμπουρή μάς επιφύλαξαν μια ευχάριστη έκπληξη με το καινούριο τους βιβλίο που έχει τίτλο «Αινίγματα». Μαζί με τους «Γλωσσοδέτες» και τις «Παροιμίες», που έχουν προηγηθεί, καθώς και τα «Κάλαντα», αποτελούν μια σειρά βασισμένη στη λαϊκή μας παράδοση, από την οποία οι λογοτέχνες μπορούν να αντλήσουν εξαιρετικά θέματα, που διαβάζονται και σήμερα με ενδιαφέρον από μικρούς και μεγάλους. Η λαϊκή μας παράδοση είναι ο στυλοβάτης του έθνους και του πολιτισμού μας, γιατί όπως πολύ σωστά λέγεται: «Λαός χωρίς ρίζες δεν έχει μέλλον».

Τα αινίγματα, την εποχή που λέγονταν, τα είχαν αγαπήσει μικροί και μεγάλοι, γιατί ήταν μια διασκεδαστική σπαζοκεφαλιά που απαιτούσε ευστροφία και γρήγορη απάντηση. Ακόμα και οι βασιλιάδες αγαπούσαν τα αινίγματα, γιατί μ' αυτά πρόβαλλαν την εξυπνάδα τους και γέμιζαν τα ταμεία τους, όταν έχανε ο αντίπαλος βασιλιάς. Τι είναι όμως τα αινίγματα; Το αίνιγμα είναι μια σύντομη φράση, που μέσα στις λέξεις του κρύβει τη λύση, την οποία καλείται να βρει εκείνος που ρωτάται. Αν έχει μάλιστα και ομοιοκαταληξία, είναι πιο πετυχημένο. Συνήθως κλείνει με την ερώτηση: τι είναι; Για παράδειγμα το αίνιγμα: «Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι», ο ερωτώμενος πρέπει να βρει ποιο είναι το βαρελάκι. Η απάντηση είναι το αυγό, που αποτελείται από κρόκο και ασπράδι. Επίσης στο αίνιγμα: «Κλειδώνω, μανταλώνω τον κλέφτη μέσα τον βρίσκω», η απάντηση είναι ο ήλιος, αφού το φως του μπαίνει στο σπίτι από τα κλειστά παράθυρα. Στα αινίγματα δεν είναι πάντα εύκολο, να βρει κανείς τη σωστή απάντηση.

Τα αινίγματα είναι μια εξαιρετική εξάσκηση του μυαλού, μια σύνθετη διεργασία, που απαιτεί ταχύτητα και ευρηματική σκέψη. Εκτός από τη διασκεδαστική πλευρά του, το αίνιγμα παρακινεί τους παίχτες να σκεφτούν, να βάλουν τον εγκέφαλό τους «στις γρήγορες στροφές», για να βρουν τη λύση του.

Το μυαλό μας οφείλουμε να το γυμνάζουμε, όπως και το σώμα μας κι όχι να το αφήνουμε αδρανές και αχρησιμοποίητο. Σήμερα παιδιά και ενήλικες δεν «παιδεύουν» το μυαλό τους, αναζητούν έτοιμες λύσεις, μασημένη τροφή δηλαδή στην τεχνολογία. Καλή είναι η τεχνολογία αλλά κι αυτή το μυαλό την οδηγεί. Ο άνθρωπος καλείται κάθε στιγμή της ζωής του να διαχειριστεί καταστάσεις, δύσκολες ως επί το πλείστον, να λύσει προβλήματα προσωπικά, της οικογένειάς του, της εργασίας του. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να έχει κοφτερό κι εξασκημένο μυαλό και τα «Αινίγματα», των έμπειρων συγγραφέων Μάκη Τσίτα και Ράνιας Μπουμπουρή, είναι το κατάλληλο εργαλείο.

Η εικονογράφος Ανδριάντα Ρούσσου στόλισε το βιβλίο με θαυμάσιες εικόνες σχετικές πάντα με το κάθε αίνιγμα και με τα φωτεινά χρώματα του χρωστήρα της έδωσε χαρούμενη διάσταση στις σελίδες του βιβλίου.