

Η Παράδοσή μας

Γράφει η **Τούλα Ρεπαπή //**



“

Μάκης Τσίτας – Ράνια Μπουμπουρή: «Κάλαντα» και «Αινίγματα», Εκδόσεις Ψυχογιός, Εικονογράφηση: Ανδριάννα Ρούσσου, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Δήμητρα Ρουσέλη

Τα βιβλία *Κάλαντα* και *Αινίγματα*, που υπογράφουν οι συγγραφείς Μάκης Τσίτας και Ράνια Μπουμπουρή, έρχονται να συμπληρώσουν τη σειρά «Η Παράδοσή μας» των εκδ. Ψυχογιός. Ένα τόλμημα συγγραφικό και εκδοτικό που προσθέτει έναν πλούτο γνώσεων στα παιδιά, τελείως διαφορετικό από αυτόν που συνήθως τα παιδικά βιβλία περιέχουν. Συγχρόνως, η σειρά αυτή έρχεται να αποδείξει πως στα παιδιά μπορείς να προσφέρεις οποιαδήποτε γνώση, φτάνει να τη φέρεις στο δικό τους επίπεδο, στον αντιληπτό γι' αυτά κόσμο.

Ο Μάκης Τσίτας και η Ράνια Μπουμπουρή έχουν μια μακρόχρονη επιτυχή συγγραφική πορεία στον χώρο των παιδικών βιβλίων, με μεγάλο αριθμό τίτλων έκαστος. Η γόνιμη συνεργασία τους στη σειρά «Η Παράδοσή μας» αφορά τον λαογραφικό μας πλούτο και οι δυο συγγραφείς καταφέρνουν να τον φέρουν κοντά στα παιδιά με τρόπο παιγνιώδη. Έτσι, με το βιβλίο *Αινίγματα* δίνουν την ευκαιρία στον μικρό αλλά και στον μεγαλύτερο αναγνώστη να δει τη διαδρομή του παιγνιδιού στα χρόνια που πέρασαν, με τρόπο ώστε να αναδύεται η απλότητα των παιγνιδιών αλλά και της κοινωνίας αλλοτινών εποχών. Εποχών πιο κοντά στη φύση, γιατί και τα φυτά είναι μέρος των αινιγμάτων. Μέσα από τα αινίγματα καθρεπτίζεται ένας κόσμος γεμάτος αθωότητα και κεντρίσματα του πνεύματος, παρμένα μέσα από τη λαϊκή μας σοφία. Αυτά συγκέντρωσαν οι συγγραφείς και τα έκαναν βιβλίο.

Τα αινίγματα είναι διανοητικά παιγνίδια, τα οποία θέτουν μέσα από μια πρόταση ένα ερώτημα και, προσπαθώντας το παιδί να βρει την απάντηση, στο τέλος ξεκαρδίζεται για το πόσο εύκολο και εμφανές ήταν. Οι μεγάλοι διαβάζοντάς τα και παίζοντας με τα παιδιά τους θα θυμηθούν την αγνότητα και των δικών τους παιδικών χρόνων και θα διασκεδάσουν ακόμη περισσότερο γελώντας με τα ίδια εκείνα αινίγματα που γελούσαν παλιά, αλλά με συντροφιά τα δικά τους παιδιά τώρα.

Η εικονογράφηση της Ανδριάννας Ρούσσου, πέρα από τα ζωηρά χρώματα και το καλαίσθητο του αποτελέσματος, έχει σχέδια εξαιρετικά ευφυή, διότι ενώ περιέχουν και την απάντηση στην εικόνα τους γίνονται και αυτά αινίγματα, κρύβοντας την απάντηση για να χαρείς διπλά όταν τη βρεις.

Το βιβλίο *Κάλαντα*, που αφορά ένα σπουδαίο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης, είναι ένα πολύ επίκαιρο και ταυτόχρονα χρήσιμο βιβλίο. Επίκαιρο διότι κυκλοφορεί κοντά στις γιορτές, όταν ακούγονται τα κάλαντα, και χρήσιμο διότι σε κάποιους μεγαλύτερους θα θυμίσει τα κάλαντα της περιοχής τους, κάποιιοι θα τα διαβάσουν/ακούσουν ίσως για πρώτη φορά, ενώ τα παιδιά θα μεταφερθούν στην ομορφιά και τη μαγεία που είχαν και πάντα έχουν για τον κόσμο αυτές οι μέρες. Μέρες γεμάτες μυρωδιές από γλυκά, ευχές και παιδικές φωνές συνοδευμένες από τρίγωνα, γέλια και τραγούδια στους δρόμους. Αυτή η γιορτινή ατμόσφαιρα μεταφέρεται με τρόπο υπέροχο στο βιβλίο, βοηθώντας αφενός τους γονείς να εστιάσουν στη χαρά των ημερών, αφετέρου τα παιδιά, μέσα από χρώματα και παιχνιδιάρικες δραστηριότητες, να μάθουν τα κάλαντα ολοκληρωμένα και σωστά.



Ράνια Μπουμπουρή



Μάκης Τσίτας

Οι συγγραφείς συνέλεξαν και παρουσιάζουν 24 διαφορετικά κάλαντα. Από αυτά είναι: 8 των Χριστουγέννων, 8 της Πρωτοχρονιάς και 8 των Φώτων, τα οποία δηλώνουν και τη διαφορετικότητα του εορτασμού σε κάθε τόπο. Ωστόσο, και τα 24 έχουν ένα κοινό σημείο: αναγγέλλουν τη χαρά του εορτασμού και δίνουν ευχές για τον ερχομό των γιορτών.

Είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι Μάκης Τσίτας και Ράνια Μπουμπουρή, διότι κατάφεραν να διαχειριστούν και να φέρουν με τρόπο ελκυστικό στα παιδιά τη λαϊκή μας παράδοση, καθώς και τη χαρά των πνευματικών παιγνιδιών μιας άλλης εποχής, χαρά που διαρκεί μέχρι σήμερα.

Και τα δύο βιβλία στο τέλος έχουν παιγνίδια με τους πρωταγωνιστές των θεμάτων τους. Προσωπικά τα έλυσα όλα και σωστά. Γίνομαι και εγώ παιδί με τα βιβλία αυτά!

Η εικονογράφηση στα *Κάλαντα* έδωσε ζωντάνια στα κείμενα, με τα κόκκινα και πράσινα χρώματα να κυριαρχούν δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα στις σελίδες, όπου караβάκια, αστέρια, φάνη, δένδρα γεμάτα στολίδια, πακέτα δώρων με πολύχρωμες κορδέλες, γιρλάντες φωτεινές, νότες ζωγραφιστές ζωντανεύουν όλο το βιβλίο – σαν ν' ακούεις μια ευχάριστη γιορτινή ψαλμωδία, σαν να βλέπεις τα παιδιά να τρέχουν και να τραγουδούν στους δρόμους.

Η εικονογράφηση της Ανδριάννας Ρούσσου συνάντησε απόλυτα μέσα από τα σχέδια και τα χρώματά της το πνεύμα των Μάκη Τσίτα και Ράνιας Μπουμπουρή, και έγινε μέρος της χαράς αλλά και της γνώσης που θα εισπράξουν τα παιδιά μέσα από τα βιβλία αυτά.

Σημειωτέον ότι στη σειρά «Η Παράδοσή μας» κυκλοφορούν επίσης τα εξίσου ωραία βιβλία *Παροιμίες* και *Γλωσσοδέτες*.