



SOCIAL MEDIA



EDITORIAL

Literature.gr

Editorial 6

By
Dina Saraliman

Editorial: 6 Χρόνια Literature.gr, such Fabulous Times! της Ντίνας Σαρακινοπούλου

THE GREAT ONES



Η εφηβεία στρέφεται προς τον Καβάφη κι αυτός της κλείνει 'συνωμοτικά' το μάτι, γράφει ο Μάνος Κοντολέων



Το έργο του Stephen King είναι κορυφαία λογοτεχνία, γράφει ο Γιώργος Γλυκοφρύδης



Το ματωμένο σύμπαν του Μίλτου Σαχτούρη, [Ανθολόγηση], γράφει ο Τζώρτζης Πάνος



Louise Michel: οδοφράγματα από μελάνι, γράφει η Μαρίνα Θεοδώρου

FRESH

Δημιουργός
«Στέλιος Ξεφλούδας»
Προσωπική Σκέψη
"Τα Κουτίλια"



Αποτελέσματα ΣΤ' Διαγωνισμού Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας» με θέμα «Το Τρένο»



Η Δώρα και ο γάτος της, γράφει ο Κώστας Στοφόρος [Η Δώρα και ο γάτος που τον έλεγαν Οδυσσέα, Μάκης Τσίτας]



Επίκαιρο μοντάζ, γράφει ο

BOOK REVIEWS CHILDREN'S LITERATURE FRESH KOSTAS STOFOROS

Η Δώρα και ο γάτος της, γράφει ο Κώστας Στοφόρος [Η Δώρα και ο γάτος που τον έλεγαν Οδυσσέα, Μάκης Τσίτας]

By Literature | March 20, 2020

0 Comments

Like 81

Tweet

Pin It

Μας συστήθηκε δυναμικά το 2017, εξηγώντας μας ότι το όνομά της είναι Δώρα. Τώρα που μεγάλωσε νιώθει μοναξιάς στο σπίτι. Κάθεται μόνη μπροστά στον καθρέφτη και λέει παραμύθια στον εαυτό της.

Όπως καταλαβαίνεται αυτό μπορεί να είναι για λίγο διασκεδαστικό, όμως στο τέλος καταντάει απολύτως βαρετό. Έτσι την πίνουν τα νεύρα της. Η μαμά καταλαβαίνει πως της χρειάζεται μια παρέα. Κι έτσι μαζί με τον μπαμπά πηγαίνουν στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων και παίρνουν ένα γατάκι. Δώρο -έκπληξη για τη Δώρα, που τρελαίνεται από τη χαρά της.

-Το καινούργιο σου αδερφάκι, της λέει η μαμά, όμως η Δώρα δεν θέλει αδερφάκι, αλλά παιδάκι.

Το γατάκι είναι το μωρό της. Που μετά από διάφορες συζητήσεις θα ονομάσει Οδυσσέα.

Θα αρχίσει μια πολύ όμορφη σχέση μεταξύ τους. Το γατάκι θα πάρει όλη την αγάπη της Δώρας και θα απολαμβάνει τα παραμύθια της, που δεν είναι πια αναγκασμένη να λέει στον καθρέφτη.

Ο Μάκης Τσίτας, αγαπημένος συγγραφέας για ενήλικους και παιδιά μας χαρίζει αυτή τη συνέχεια των περιπετειών της ηρωίδας του. «**Η Δώρα και ο γάτος που τον έλεγαν Οδυσσέα**» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας με την πολύ όμορφη εικονογράφηση της **Ρένιας Μεταλληνού**.

Ο συγγραφέας, μέσα από μια απλή και τρυφερή ιστορία μας μιλάει πρώτα απ' όλα για τη ευθύνη που έχουμε όταν υιοθετούμε ένα ζώο. Γιατί η Δώρα, ενώ αγαπάει το γατάκι της, κουρασμένη από τις ζημιές και τις αταξίες του κάποια στιγμή αποφασίζει να το ανταλλάξει με το χάμστερ της φίλης της που ζει κλεισμένο σε κλουβί.

Δυστυχώς γνωρίζουμε πως πολλοί παίρνουν ένα ζώο ή το χαρίζουν στα παιδιά τους χωρίς να συνειδητοποιούν την ευθύνη που αναλαμβάνουν. Όταν μεγαλώνει, ή όταν δουν πως εκτός από τα χάρδια θέλει τη φροντίδα, το φαγητό, τους περιπάτους του, ξαφνικά το παρατάνε στον δρόμο με όλα όσα αυτό συνεπάγεται...

Ένα βιβλίο σαν κι αυτό δείχνει τι σημαίνει πραγματική αγάπη για τα ζώα.

«-Εσύ δεν έλεγες μέχρι χθες πως αυτός (ΣΣ ο γάτος Οδυσσέας) είναι το παιδί κι εσύ η μαμά του;

-Ναι...

-Κι έχεις δει εσύ καμιά μαμά να βαριέται το παιδί της και μάλιστα να θέλει να το δώσει σε κάποιον άλλο;

Δεν ήξερα τι να πω...»

Η μαμά της Δώρας τη βοηθά να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ο Οδυσσέας γι' αυτήν, αλλά και ποιες είναι οι ευθύνες της.

Η αγάπη θα νικήσει. Και τα μηνύματα, χωρίς διδακτισμό θα φθάσουν στους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες. Ομολογώ πως και τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, απολαμβάνω να διαβάζω τέτοιες ιστορίες και μόνος μου. Περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία την επόμενη περιπέτεια της Δώρας.

Ελπίζω ο Μάκης Τσίτας να μου κάνει τη χάρη!

