

Ένα παραμύθι-φόρος τιμής σε όλες τις μαμάδες του κόσμου [Γιατί δεν κοιμάσαι μαμά; Μάκης Τσίτας]

Σύνταξη: Λεύκη Σαραντινού

20 November 2024



Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ' οινοδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Γιατί δεν κοιμάσαι μαμά; Μάκης Τσίτας, Εκδόσεις Μεταίχμιο

«Γιατί δεν κοιμάσαι μαμά» ρωτάει ο μικρός Χάρης τη μητέρα του και απορεί. Γιατί, άραγε, οι σημερινές μαμάδες δυσκολεύονται να κοιμηθούν; Μήπως είναι το μυαλό τους τόσο παραφορτωμένο με τις οικογενειακές υποχρεώσεις που αδυνατούν να βρουν τη γαλήνη ακόμη και τις μικρές ώρες της νύχτας; Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλες οι μαμάδες υποφέρουν, λιγότερο ή περισσότερο, που και που από αϋπνίες...

Η μαμά του Χάρη δυσκολεύεται να κοιμηθεί καθώς ο νους της είναι επιβαρυμένος με τις πάμπολλες υποχρεώσεις της ημέρας. Παιδιά, σύζυγος, δουλειά, σπίτι κτλ... Ο Χάρης, λοιπόν, αναλαμβάνει να της τραγουδήσει για να την αποκοιμίσει, ένα τραγούδι για ένα παιδί και το σκύλο του. Η μαμά, όμως, δυσκολεύεται να χαλαρώσει. Όλο πετάγεται από το κρεβάτι και ανοίγει τα μάτια της, καθώς θυμάται διάφορες υποχρεώσεις της, τα αυριανά ψώνια, την τακτοποίηση του σπιτιού, ακόμη και το δικό της δείπνο κ.α. Θα καταφέρει τελικά ο μικρός Χάρης να την κάνει να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί;

Ένα τρυφερό και γλυκό παραμύθι, με απρόβλεπτο για τους μικρούς αναγνώστες, τέλος. Οι μαμάδες που θα το διαβάσουν στα μικρά τους οπωσδήποτε θα ταυτιστούν με τη μαμά του παραμυθιού.



Ο Μάκης Τσίτας γεννήθηκε το 1971 στα Γιαννιτσά και σπούδασε δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη. Ζει στην Αθήνα και διευθύνει το ενημερωτικό site για το βιβλίο και τον πολιτισμό [Diastix.gr](#). Έχει εκδώσει 5 βιβλία για ενήλικες και 29 βιβλία για παιδιά, τα τρία από τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο: Η καμηλοπάρδαλη Χαραλαμπία (Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης Κύπρου), Έρχεται ο γίγαντας (Βραβείο Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου), Ο σύμβουλος του βασιλιά.

Ο συγγραφέας στέλνει με το παραμύθι του αυτό το μήνυμα ότι οφείλουμε, όλα τα μέλη της οικογένειας, να βοηθάμε τις πολυπράγμονες μαμάδες μας στο δύσκολο έργο τους και να μην τα περιμένουμε όλα από αυτές. Και να μην ξεχνάμε, ότι, πάνω απ' όλα, και οι μαμάδες μας δεν είναι ρομπότ και μηχανές, αλλά άνθρωποι, και χρειάζονται συχνά ξεκούραση, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού.

Ο πολυγραφότατος Μάκης Τσίτας συγγράφει αυτή τη φορά ένα παραμύθι-φόρο τιμής σε όλες τις μαμάδες του κόσμου που θυσιάζουν τη δική τους ξεκούραση για χάρη της οικογένειάς τους. Μάλιστα ο ίδιος το αφιερώνει στη μνήμη της δικής του μητέρας. Την πολύχρωμη και προσιτή στους μικρούς φίλους εικονογράφηση επιμελείται η Γιώτα Κοκκόση. Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας. Η εικόνα καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση από το κείμενο, συνεπώς πρόκειται για βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και το πρώτο ανάγνωσμα παιδιών που βρίσκονται στη διαδικασία εκμάθησης της ανάγνωσης.

Ο Μάκης Τσίτας έχει εκδώσει ως τώρα πέντε βιβλία για ενήλικες και τρία από τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο: Η καμηλοπάρδαλη Χαραλαμπία (Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης Κύπρου), Έρχεται ο γίγαντας (Βραβείο Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου), Ο σύμβουλος του βασιλιά.

