



**Μάκης Τσίτας, συγγραφέας**

## «Στα παιδιά πρέπει να λέμε τα πάντα»

ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

**Π**ώς να μιλήσεις στα παιδιά για τα αδέσποτα ζώα; Πώς να τα αφυπνίσεις χωρίς να τα προσγειώσεις σε μια σκληρή πραγματικότητα ενηλίκων; Προφανώς αυτά ήταν ερωτήματα που βασάνιζαν και τον συγγραφέα Μάκη Τσίτα και το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο του «Ο αδέσποτος Κώστας» είναι η απάντηση σε όλα αυτά.

**Πώς προέκυψε ο «Αδέσποτος Κώστας» και η αντιστροφή των ρόλων (στο βιβλίο μια οικογένεια σκύλων εγκαταλείπει το κατοικίδιό της, τον μικρό Κώστα);**

Μου προκαλούσε πάντα θλίψη και αγανάκτηση η θέα των αδέσποτων ζώων, καθώς και οι ταλαιπωρίες και οι βασανισμοί που αυτά υφίστανται συχνά από διάφορους διαταραγμένους τύπους. Κι έλεγα στον εαυτό μου πως έχω υποχρέωση να κάνω κάτι γι' αυτό. Έτσι, σκέφτηκα να γράψω ένα βιβλίο που να απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού. Ένα βιβλίο στο οποίο θα υπήρχε αντιστροφή των ρόλων, ώστε μέσω της ενσυναίσθησης να καταλάβουν τα παιδιά πόσο άσχημο και απάνθρωπο είναι όλο αυτό που συμβαίνει τόσα χρόνια.

**Υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλή-**

**σουμε στα παιδιά; Τα αδέσποτα ζώα και η σύντομη ζωή τους π.χ. είναι σκληρό θέμα για την παιδική ψυχοσύνθεση.** Στα παιδιά πρέπει να λέμε τα πάντα, από τα πιο ευχάριστα μέχρι τα πιο δυσάρεστα. Αλλά πρέπει να το κάνουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Στον «Αδέσποτο Κώστα», παρόλο που τίγεται ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο θέμα, δεν υπάρχουν μελοδραματισμοί και καταγγελτικοί τόνοι, που μπορεί να φορτίσουν



αρνητικά τις παιδικές ψυχές. Η ιστορία είναι πολύ απλή, υπάρχει δράση και αγωνία και καταλήγει σε ένα ευχάριστο και αισιόδοξο τέλος.

**Έχετε σχόλια για τον «Αδέσποτο Κώστα» από τους μικρούς αναγνώστες σας;**

Πολλά σχόλια που με κάνουν να χαίρομαι πολύ. Τα ακούω από πρώτο χέρι, καθώς επισκέπτομαι πολλά σχολεία και συζητώ με τους μαθητές οι οποίοι έχουν διαβάσει και έχουν ασχοληθεί με το βιβλίο. Ο «Αδέσποτος Κώστας» αγαπήθηκε αμέσως από μικρούς και μεγάλους και έχει κάνει συνεχείς επανεκδόσεις. Την ίδια υποδοχή γνώρισε και στην Αλβανία, όπου κυκλοφορεί. Σε λίγες μέρες θα βγει και η βουλγαρική του μετάφραση και μάλιστα θα πάω στα τέλη Μαΐου στη Σόφια για να την παρουσιάσουμε στα παιδιά.

**Λέμε συχνά «όλα είναι θέμα παιδείας». Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα αφυπνίζει τους μαθητές όσον αφορά ζωοφιλικά θέματα; Αν όχι, πώς θα μπορούσε να ενταχθεί στη διδασκαλία η φιλοζωία;**

Το λέμε και είναι απόλυτα σωστό. Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι δυσκίνητο και αναποτελεσματικό. Υπάρχουν συχνά ωραίες ιδέες που ανακοινώνονται με ενθουσιασμό, αλλά η υλοποίησή τους γίνεται υποτονικά, χωρίς σύστημα, και πολλές φορές επαφίεται στις καλές προθέσεις και στη φιλοτιμία των εκπαιδευτικών. Η φιλοζωία (όπως και η αγάπη για το περιβάλλον, ο σεβασμός σε καθετί με το οποίο συμβιώνουμε) θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα πράγματα που διδάσκονται οι μαθητές. Και μέσω των μαθημάτων τους (στις μικρότερες ηλικίες μέσω του παιχνιδιού) και μέσα από την τέχνη (λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο, κ.λπ.) και μέσα από επισκέψεις ειδικών που θα τους μιλούσαν με απλό και κατανοητό τρόπο.

**Τι θα συμβουλευάτε μια οικογένεια που θέλει να κάνει «δώρο» στο παιδί της ένα κατοικίδιο;**

Θα τους έλεγα πως είναι εξαιρετική ιδέα να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν, και να το μάθουν και στα παιδιά τους, πως η υιοθεσία ενός ζώου δεν διαφέρει σε τίποτα από την υιοθεσία ενός ανθρώπου – που σημαίνει ότι έχει υποχρεώσεις και ευθύνες και προϋποθέτει αγάπη και φροντίδα. Και θα τους διαβεβαίωνα πως το νέο μέλος της οικογένειας θα τους ανταποδώσει την αγάπη αυτή στο πολλαπλάσιο.

### INFO

**Μάκης Τσίτας**  
**Ο αδέσποτος Κώστας**  
**Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου**  
**Σελ.: 48, Τιμή: €7,70, Εκδόσεις Ψυχογιός**