

Αρχική &gt; Έργα Λογού &gt; Ξεφυλλίζοντας Βιβλία &gt; Ο δικός μου ο παππούς

Έργα Λογού Ξεφυλλίζοντας Βιβλία

## Ο δικός μου ο παππούς



Το καλοκαίρι συχνά τα παιδιά βρίσκονται στην αγκαλιά παππούδων και γιαγιάδων, είτε επειδή οι γονείς εργάζονται, είτε επειδή στις ημέρες των διακοπών υπάρχει ευκαιρία για να επισκεφτούν τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό.

Οι άνθρωποι αυτοί όμως είναι πάντα στην καρδιά μας και η ευκαιρία να τους το δείξουμε είναι ίσως να διαβάσουμε μαζί με τον παππού μας το τελευταίο βιβλίο του Μάκη Τσίτα «Ο δικός μου ο παππούς», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Πατάκη. Εξάλλου ο παππούς «Διαβάζει πολύ όμορφα τις ιστορίες και τα παραμύθια! Ξέρει πού να σταματάει, πώς να με κρατάει σε αγωνία και μιμείται τέλεια τις φωνές όλων των ηρώων – ακόμα και των πιο περίεργων».

Για ακόμα μια φορά ο Μάκης Τσίτας καταφέρνει να φτάσει στις καρδιές των μικρών αναγνωστών μέσα από τη μορφή του αγαπημένου παππού, εστιάζοντας σε όλα όσα μπορεί να κάνει ένας παππούς για το εγγόνι του. Πράγματα που ίσως φαίνονται αλλά δεν είναι δεδομένα.

«Συνομιλώντας» με την εικονογράφο Λίλα Καλογρή παίζει με όλα όσα μπορεί να κάνει ένας παππούς. Όπως να απαντήσει σε όλες μας τις ερωτήσεις ακόμα κι αν δεν είναι πολύ συνηθισμένες. Όπως «ο Παππούς έχει συναντήσει ποτέ δράκο;» ή «Τι όνειρα βλέπουν οι κροκόδειλοι;».

 Like 0

Προηγούμενο άρθρο

Παιχνίδια μιας άλλης εποχής

Επόμενο άρθρο

Η συγκινητική ιστορία της Διώνης

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ



Ξεφυλλίζοντας Βιβλία

Η συγκινητική ιστορία της Διώνης



Unscategorized

Παιχνίδια μιας άλλης εποχής



Ξεφυλλίζοντας Βιβλία

Ραγισμένος χρόνος



Πρωτοσέλιδο



Πρόσφατα άρθρα

Ασήμι για τον Μανώλη στη Σουηδία

Ιούλιος 16, 2019