

Εδώ... νηπιαγωγείο! Αχ, αυτοί οι γονείς/ Η μάχη της οδοντόβουρτσας/ Οι κότες δε λαλούν

Ανανεώθηκε 00:00 Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016 0 Εδώ... νηπιαγωγείο! Διαβάστηκε 1223 φορές



Τίτλος: Αχ, αυτοί οι γονείς
Συγγραφέας: Μάκης Τσίτας
Εικονογράφος: Ίρις Σαμαρτζή
Εκδοτικός οίκος: Ψυχογιό
Σειρά: Φραουλίτσα
2013

Ο Μάρκος μια μέρα αποφασίζει να διασχίσει μόνος του το δρόμο με το ποδήλατό του για να πάει στο πάρκο, παραβαίνοντας έτσι την υπόσχεση που είχε δώσει στους γονείς του. Όταν, λοιπόν, αυτοί τον ανακαλύπτουν, τον βάζουν τιμωρία στο δωμάτιό του. Τότε είναι που αρχίζουν τα βάσανά του. Όταν ξυπνά το επόμενο πρωί διαπιστώνει ότι οι ρολοί έχουν αντιστραφεί: είναι αυτός που πρέπει να φροντίσει τους γονείς του, κι όχι το αντίθετο. Πρέπει να τους ετοιμάσει πρωινό, να τους πάει στη δουλειά, να ακούσει τα παράπονα των διευθυντών τους, να συμμαζέψει την ακαταστασία τους και τελικά να τους βάλει τιμωρία επειδή το σκάνε κι αυτοί με τα ποδήλατα. Τη στιγμή που ένα μεγάλο φορτηγό ετοιμάζεται να τους συνθλίψει, ο Μάρκος πετάγεται έντρομος...από τον ύπνο του και συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά ήταν απλώς ένα κακό όνειρο...

Ένα πρωτότυπο βιβλίο, που αναφέρεται στις σχέσεις γονέων-παιδιών. Πολλές φορές τα παιδιά αναρωτιούνται γιατί οι γονείς τους τους επιπλήττουν, τους βάζουν τιμωρία και είναι "υπερβολικοί". Δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία της ευθύνης που έχει ο γονέας απέναντι στο παιδί του. Όταν, όμως, ένα παιδί μπαίνει στη θέση του γονέα, τότε συνειδητοποιεί γιατί οι γονείς πρέπει να θέτουν όρια και κανόνες στα παιδιά τους και να είναι αυστηροί. Κατά συνέπεια, το βιβλίο αυτό βοηθά να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει στις σχέσεις γονέων-παιδιών.

Τίτλος: Η μάχη της οδοντόβουρτσας
Συγγραφέας: Ράνια Μπουμπουρή
Εικονογράφος: Χρύσα Σπυριδωνος
Εκδοτικός οίκος: Ψυχογιός
Σειρά: Φραουλίτσα
2013

Στη Μαριτίνα δεν αρέσει καθόλου να πλένει τα δόντια της. Θεωρεί όλη αυτή την ιστορία μια μεγάλη αγγαρεία. Μετά, όμως, από ένα όνειρο που βλέπει, η στάση της αλλάζει ριζικά: σ' ένα κάστρο ζει μια όμορφη αρχοντοπούλα, η Οδοντόβουρτσα, που έχει κερδίσει την αγάπη του πρίγκιπα Χαμόγελου. Η κυρά-Ουλίτιδα, όμως, δε βλέπει με καλό μάτι αυτή τη σχέση. Θέλει να καταστρέψει την Οδοντόβουρτσα για να σπρώξει στο πλάι του πρίγκιπα την κόρη της, την Τερηδόνα. Καταστρώνει, λοιπόν, ένα σατανικό σχέδιο για την εξόντωση της όμορφης αρχοντοπούλας. Τότε επεμβαίνει η ηρωίδα μας η Μαριτίνα για να βοηθήσει στη διάσωση της Οδοντόβουρτσας και στην απονομή της δικαιοσύνης. Μετά από αυτή την περιπέτεια, η Μαριτίνα συνειδητοποιεί πόσο σημαντικό είναι το πλύσιμο των δοντιών.

Για άλλη μια φορά η συγγραφέας καταπιάνεται με πρακτικά ζητήματα που απασχολούν καθημερινά γονείς και παιδιά. Μετά την οδική ασφάλεια, τη διακοπή της πιπίλας και της πάνας, την υγιεινή διατροφή κ.α, σειρά έχει η στοματική υγιεινή. Με τρόπο έξυπνο και ευρηματικό καταφέρνει να πείσει τους μικρούς αναγνώστες να βουρτσίζουν τα δόντια τους, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουν να νικήσουν την κακιά Ουλίτιδα και την κόρη της την Τερηδόνα.

Τίτλος: Οι κότες δε λαλούν
Συγγραφέας: Γιολάντα Τσορώνη- Γεωργιάδη
Εικονογράφος: Rebecca Elliott
Εκδοτικός οίκος: Σαββάλας
2013

Ο κόκορας αρρωσταίνει και δεν μπορεί να λαλήσει το επόμενο πρωί για να ξυπνήσει τα υπόλοιπα ζώα του αγροκτήματος. Τότε μια κότα, η Μαριγώ, προθυμοποιείται να τον βοηθήσει. Υπόσχεται να ξυπνήσει αυτή τη ζώα το επόμενο πρωί και τρέχει αμέσως να διαδώσει τα νέα. Η πρώτη που μαθαίνει τα νέα είναι η γάτα, η οποία απορεί και εξίσταται: πώς μπορεί μια κότα να τους ξυπνήσει, αφού οι κότες δε λαλούν; Η γάτα στη συνέχεια τρέχει να ενημερώσει το σκύλο και τελικά όλα τα ζώα μαθαίνουν τα νέα και ανησυχούν. Πιστεύουν ότι η κότα δε θα καταφέρει να τους ξυπνήσει και γι' αυτό αποφασίζουν να μείνουν ξύπνιοι όλη τη νύχτα. Το πρωί τελικά την κατηγορούν ότι τους ξεγέλασε, αφού την περίμεναν να λαλήσει κι αυτή απλά τους απαντά ότι όλοι ξέρουν ότι οι κότες δε λαλούν.

Το κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν. Τα ζώα δεν περίμεναν ότι μια κότα(που θεωρείται χαμηλής νοημοσύνης) θα κατάφερνε να φέρει σε πέρας την αποστολή της. Γι' αυτό και κανένα τους δεν έδωσε σημασία στα λόγια της. Η κότα όμως δεν είπε ποτέ ψέματα: δεν είπε: "θα λαλήσω", είπε: "θα σας ξυπνήσω". Αυτό θα μπορούσε να γίνει με πολλούς τρόπους, όχι μόνο με το λάλημα. Κανένας όμως δε θέλησε να φιλτράρει τα λόγια της. Δυστυχώς καμιά φορά "ακούμε" αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε κι έτσι γίνονται παρεξηγήσεις. Το βιβλίο αυτό, λοιπόν, μας προτρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μη βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα.



Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

[Σχολίασε](#)



Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Μπορείτε να είστε πρώτος που θα αφήσει ένα σχόλιο

Σχολίασε

[Όλα τα σχόλια](#)

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (*).

Βασικός κώδικας HTML επιτρέπεται.

Όνομα*
Εισάγετε το όνομά σας...

Σχόλιο*
Εισάγετε το σχόλιό σας εδώ...

Υποβολή σχολίου

- Πολιτική
- Οικονομία Κοινωνία
- Πολιτισμός
- Ελλάδα
- Κόσμος
- Αθλητικά
- LifeStyle