

Αναψυκτικά Παρουσιάσεις

Αχ, αυτοί οι γονείς, Μάκης Τσίτας

July 3, 2013

399 0



Όταν οι γονείς δεν ...πειθαρχούν! |

Στα βιβλία του **Μάκης Τσίτα** – στα παιδικά βιβλίοις – πάντα σχεδόν υπάρχει μια έκπληξη,



για ανατροπή που περιμένει χαμογελώντας σκανταλιάρικα κρυμμένη στις τελευταίες σελίδες, μισοκλείνοντας το μάτι με νόημα. Εδώ μάλιστα στην καινούργια ιστοριούλα «Αχ, αυτοί οι γονείς», η αίσθηση αυτή κορυφώνεται. Ένα διαρκές παιχνίδισμα είναι όλο το βιβλίο-ως σύλληψη είναι εξαιρετική. Και πρωτότυπη.

Της Ελένης Σαραντίτη

Έχω την αίσθηση ότι στα βιβλία του-ιδιαιτέρως στα τελευταία- ο συγγραφέας διασκεδάζει και χαίρεται μαζί με τους μικρούς αναγνώστες του. Και γιατί όχι άλλωστε; Η χαρά

πρέπει να είναι γνήσια, να έχει ανθορμωσία για μεταδοθεί στα παιδιά. Που αν δεν ευθυμίσουν με τα πρώτα αναγνώσματα, αν δεν γελάσουν, αν δεν χαρούν, αν δεν περάσουν καλά διαβάζοντας τα, έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναζητήσουν και άλλα. Τα ευχάριστα βιβλία –όπως και οι άνθρωποι εξάλλου- σηματοδοτούν την αρχή μιας καλής σχέσης.

Ας πιστέψουμε λοιπόν ότι ο Μάρκος αισθάνεται καταπιεσμένος από τους γονείς του: ζωηρός ο μικρούλης, δεν υπάρχει άλλο αδελφάκι στο σπίτι, βαριέται, δίνει υποσχέσεις που δεν τηρεί, και όταν παίρνει το καινούργιο του ποδήλατο να βγει στους δρόμους μόνος, του παρ' ότι οι γονείς του δεν το επέτρεπαν, επιπλήττεται: «Έτσι κρατάς τις υποσχέσεις σου; Πήγαινε αμέσως στο δωμάτιό σου και σκέψου τι έκανες!» Και βέβαια υπακούει ενώ στη μοναξιά του δωματίου σκέπτεται και διαμαρτύρεται σιωπηλά: «Μα όλα τα στραβά τα κάνω εγώ;». Κλαίει. Ω, ναι, οι γονείς του υπερβάλλουν! Ναι! Ξαπλώνει κι άλλο δεν κάνει παρά να σκέπτεται έως ότου ο ύπνος έρχεται γλυκός και πραιντικός.

Μα δεν αργεί να χτυπήσει το ζυνητήρι. Ποπό είναι κόλας εφτά! Κι είναι τόσα που του περιμένουν το αγοράκι. Πρέπει αμέσως να ετοιμάσει τσούρι, γιαούρτι με φρούτα και καφέ για τους γονείς του, γάλα με δημητριακά για τον ίδιο, μετά τρέχει στο υννοδωμάτιο των γονιών και «Ξυπνήστε!» τους μιλά επιτακτικά μα ενώ εκείνοι συνεχίζουν το πρωινό και-ωραιοτερο- υπνάκι, τους παρατηρεί: «Ξυπνήστε, επιτέλους, θ' αργήσετε πάλι στη δουλειά!» Και «Μαμά κάνε γρήγορα, έχω διαγώνισμα την πρώτη ώρα» λέει και κοιτά με αγωνία το ρολόι του. Έξω από το γραφείο του μπαμπά ο Μάρκος του δίνει το σάντουιτς που του είχε ετοιμάσει, έχει μπλόκιο τυρί μέσα, «Να προσέχεις μπαμπά» τον αποχαιρετά, το ίδιο επαναλαμβάνεται με τη μαμά μόνο που εδώ εκτός από σάντουιτς της δίνει κι ένα φιλάκι.

Μετά το σχολείο το πρόγραμμα του Μάρκου έχει σούπερ μάρκετ, μανάβικο και φούρνο, καθαριστήριο, τέλος κουζίνα. Σκέπτεται πολύ τι να μαγειρέψει μιας και οι γονείς του, εκτός των άλλων, είναι και δύσκολοι. Έπειτα γραμμή για το δωμάτιό τους. Εκεί να δεις ακαταστασία! «Δεν θ' αλλάξουν ποτέ...», κουνά το κεφάλι κι αρχικά το συγύρισμα. Κι όταν γυρνούν οι γονείς πεινασμένοι, βιαστικοί, ο Μάρκος τους παρατηρεί: «Πάλι δεν πλύνετε τα χέρια σας; Κι ούτε βγάλατε τα παπούτσια σας!». Εκείνοι σκίβουν το κεφάλι ντροπιασμένοι. Αλλά ο Μάρκος άτεγκτος: «Αύριο θα έρθω στις δουλειές σας να μιλήσω με τους διευθυντές σας. Μου τηλεφώνησαν και μου ζήτησαν να περάσω από εκεί...»

Την επομένη, «Τι συμβαίνει, κύριε Ιντζέμπελη;» ρωτά τον διευθυντή. Κι εκείνος, «Τι να σου πω, Μάρκο, παιδί μου...» Δυσάρεστα τα πράγματα: κι ακόμη πιο δυσάρεστα με τη δουλειά της μαμάς. Δυστυχώς! Κάποια τάξη πρέπει να μπει, γιατί το κακό με τους γονείς του παράγινε... Αχ, αυτοί οι γονείς.

Το τέλος είναι καταπληκτικό. Αυτό το αγοράκι, το σούπερ και φανταστικό, αυτός ο υπερτέλειος γιος, ο υπεύθυνος και απίστευτος, ο αυστηρός-και με το δικό του- απέναντι σε ανοργάνωτους και απειθαρχους γονείς, αυτό το έμπιστο κι σοβαρό παιδί, ο υπέροχος Μάρκος, τα έζησε όλα αυτά αλλά για όσο κρατά ένα όνειρο. Ο ύπνος, που τον επισκέφθηκε μετά τις παρατηρήσεις των γονιών του, τον είχε οδηγήσει εκεί όπου κουβαριάζονταν τα παράπονα και οι μικροί παιδικόι καημοί...

Πρόκειται για πολύ χαριτωμένο βιβλίο· η συγκίνησή του δε μόλις που αγνοφαιίνεται ενώ η χαρά περνοδιαβαίνει χρωματιστή.

Βιβλίο για γονείς και για παιδιά.

Τέλος νομίζω ότι η **Τρις Σαμαρτζή** έκανε σπουδαία δουλειά. Όλα μιλούν και γελούν στις εικόνες της. Ακόμη και τα αστεία μαλλιά του Μάρκου. Μπράβο!

Ηλικία: Προσχολική- Πρωτοσχολική

info@bookbar.gr

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Πώς θα ήταν άραγε αν οι γονείς σου αργούσαν να ξυπνήσουν και να ετοιμαστούν; Κι αν άφηναν άνω κάτω το δωμάτιό τους; Κι αν δεν έπλεναν τα χέρια τους προτού καθίσουν για φαγητό; Κι αν ο διευθυντής στη δουλειά τους σου παραπονούνταν ότι είναι αφηρημένοι, νυσταγμένοι και κάνουν συνέχεια λάθη; Κι αν λέγωναν τα ρούχα τους, το πάτωμα και τους τοίχους; Κι αν αναγκαζόσουν να τους βάλεις τιμωρία; Διάβασε αυτό το πολύ διασκεδαστικό βιβλίο και θα καταλάβεις!

INFO



Αχ, αυτοί οι γονείς

Μάκης Τσίτας

Εικονογράφηση: Τρις Σαμαρτζή

Εκδόσεις Ψυχογιός

Σελίδες 56, Τιμή € 5.94

TAGS [αχ αυτοι οι γονεις](#) [αχ αυτοι οι γονεις βιβλίο](#) [αχ αυτοι οι γονεις παιδικο](#) [εικονογραφηση τρις σαμαρτζη](#) [Εκδόσεις Ψυχογιός](#) [μακι τατα](#) [μακης ταττας](#) [οταν οι γονεις δεν πειθαρχουν](#) [παιδική λογοτεχνία](#) [παιδικό βιβλίο](#)



Previous article

Next article

Ένα αστέρι για μένα

Μικρόκοσμος για αγρίους, Ηλίας Σεφερλής



RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



Η καρδιά πεθαίνει τελευταία'- Margaret Atwood



Στέφανος Δάνολος – Όταν θα δεις τη θάλασσα



Ιζαμπέλ Αλιέντε – Ο Ιάπωνας εραστής



LEAVE A REPLY

Log in to leave a comment

Εγγραφή στη λίστα του Book Bar

Όνομα * indicates required

 Email *

Σφηνάκια



Έγκλημα στη Βουδαπέστη
July 30, 2015



Οι ενοικιαστές
July 30, 2015



Μεταξύ ανθρώπων
July 30, 2015



Ο μαθητής μου ο Αλέξανδρος
July 23, 2015



Η τριλογία της Νέας Υόρκης
July 23, 2015

Παλιότερα

Τα Τέρατα των Ωκεανών στον ΙΑΝΟ

October 30, 2017

0

Ένας αιώνας «Αγάπης»/Συλλεκτικός τόμος

October 30, 2017

0

Τελευταίο αντίο στη Λούλα Αναγνωστάκη

October 10, 2017

0

Πάυλος Κάγιος/ Ο κληρός της τρικυμίας

September 28, 2017

0

46ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο

September 4, 2017

0

14η ΔΕΒΘ – Εκτός από «γυναίκες και ποτά» υπάρχουν και βιβλία

April 6, 2017

0

Comicdom Con Athens 2017

April 6, 2017

0

Παιδικά βιβλία που βραβεύτηκαν – IBBY – 2017

April 6, 2017

0

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Στο σπίτι του μεγαλύτερου παραμυθά

March 29, 2017

2

Πάμπλο Εσκομπάρ, Ο πατέρας μου – Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ

March 24, 2017

0