

Περ ΤΙΣΤΑ (Αριθμός 2005)



Από την Κέλλυ Σχοινά

**ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΤΑΣ -
"Δε μου αρέσει αυτό το γάλα" (ΨΥΧΟΓΙΟΣ)
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΤΑΣ -
"Ποιανού είναι αυτή η σουπία" (ΨΥΧΟΓΙΟΣ)**

Ο Μάκης Τσίτας συνεχίζει το ενδιαφέρον ταξίδι του στην παιδική λογοτεχνία. Τα απολαυστικά "Δε Μου Αρέσει Το Γάλα" και "Ποιανού Είναι Αυτή Η Σούπτα" είναι οι δύο τελευταίες δουλειές του και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Πολύ καλή η εικονογράφηση και στα δύο βιβλία από την Κατερίνα Βερούτσου στο πρώτο και από την Ελίζα Βαβούρη στο δεύτερο. Παραθέτουμε μικρά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα δύο αυτά βιβλία. Πρώτα από το "Δε Μου Αρέσει Το Γάλα" και στη συνέχεια από το "Ποιανού Είναι Αυτή Η Σούπτα". "Στο Βασιλη δεν αρέσει το γάλα. Δεν του αρέσει καθόλου. Για την ακρίβεια, το σιχαίνεται. Παρόλα αυτά, η μητέρα του επιμένει κάθε πρωί μαζί με τα κρουασάν να του ετοιμάζει και μία τεράστια κούπα γάλα. Ο Βασιλης παραπονιέται, της λέει ότι δεν του αρέσει, αλλά αυτή επιμένει. "Το γάλα κάνει καλό", του απαντάει και δεν ακούει δεύτερη κουβέντα. Τι να κάνει ο καημένος. Τη μία το έπινε με κλειστή μύτη και την άλλη με κλειστά μάτια. Έλεγε στον εαυτό του ότι αυτό που πίνει είναι ένα ωραία παγωμένο αναψυκτικό, ακι όχι γάλα. Αλλά, μάταιος κόπος". "Μα, Ποιανού Είναι Αυτή Η Σούπτα;", αναρωτιέται Ξανά



και Ξανά η Χρυσούλα. Μήπως κάποιος την άφησε και δε θα Ξαναγυρίσει; Και τότε αυτή η σουπία τι θα γίνει; Ίσως πρέπει να την πετάξουμε. "Εντάξει, λοιπόν, δε νομίζεις πως είναι πια ώρα να φας τη σουπία σου;", λέει η μαμά στη Χρυσούλα. "Είναι δική μου". "Εντάλως δική σου". "Μήπως κάνεις λάθος"; "Σίγουρα δεν κάνω". "Γίνεται να τη φάω αύριο"; "Όχι, δε γίνεται". "Το βράδυ"; "Όχι". "Καλά τότε". Η Χρυσούλα υποχωρεί και βάζει το πιάτο μπροστά της...