

NEA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

THE ATHENIANS

ΜΙΧΤΑΡΕΣ

DE-BOOK #

KIDS CLUB :: ΠΑΙΔΙΚΑ ΝΕΑ

MOM AND THE CITY

ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ ΕΔΩ

Η ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ

ΝΤΕΠΟΠ

CLICK 4 THOUGHT

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ

ΕΥ ΖΗΝ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

ΘΕΑΘΗΝΕΣ

ΒΟΛΤΕΣ

← DE-BOOK

Διαβάσαμε και προτείνουμε: Μάκης Τσίτας, «Πέντε Στάσεις» | Εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ



Like 209 Share Tweet

Για κάποιον πέντε στάσεις ενός λεωφορείου μπορεί να περικλείουν όλη του τη ζωή. Η κυρία Τασούλα πέρασε όλο της το βίο μέσα σε μία μόνο διαδρομή: Αγία Βαρβάρα Τούμπας - ΑΧΕΠΑ με το 14!

Τον ερωτεύτηκε αλλά την ερωτεύτηκε περισσότερο κι έκανε τα πάντα για να την κατακτήσει. Και τα καταφέρει έπειτα από μεγάλη προσπάθεια να βάλει το απείθαρχο πνεύμα της μέσα στην συζυγική-οικογενειακή ζωή. Και την εγλόβισε για πάντα μέσα σε μια αλήθεια που ουδεμία σχέση είχε με τον ερωτευμένο άνδρα που είχε γνωρίσει...

Όμως η κα Τασούλα έκλεισε τη ζωής της μέσα στο δικό της μικρόκοσμο για να αναθρέψει και να δώσει φτερά στα δικά της παιδιά. Προσπάτησε εκείνα και άφησε τη δική της ζωή στην άκρη. Με έναν άνδρα πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία, απύ, προσβλητικό, με παράλληλες σχέσεις, χωρίς κανένα σεβασμό στην οικογένειά του η κα Τασούλα άντεξε τα πάνδεινα για να μπορέσει να προχωρήσει.

Καταπίεση, ενδοοικογενειακή βία, αδιέξοδο. Μέσα από το τσαγανό και τις μικρές αλλά αναγκαίες επαναστάσεις της η μάνα έδωσε στα παιδιά το έναυσμα να πετάξουν μακριά και να ζήσουν ό,τι εκείνη στερήθηκε. Αλλά επειδή η ζωή είναι μία και μικρή θα δώσει στην κα Τασούλα την ανταμειβή της έστω και τελευταία στιγμή.

Ένας μονόλογος που διαβάζεται απνευστί, μια ιστορία ζωής από αυτές που πολλές γυναίκες βιώνουν ή έχουμε ακούσει... Μια μάχη για ζωή, αξιοπρέπεια, θάρρος. Από την υπέροχη πένα του Μάκη Τσίτα!



Μάκης Τσίτας, «Πέντε Στάσεις»

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

Σελ. 80

Αθήνα 2019