

Αρχική Video Newsroom Πολιτική Οικονομία Ελλάδα Κόσμος Υγεία Πολιτισμός Αθλητικά Καιρός

## ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

15/3

Recommend 135 Share

## Μάκη Τσίτα, «Το Ξανά», ένα εικονογραφημένο βιβλίο για ενήλικες που παραμένουν... παιδιά

A+ A-



«Την ιδέα την είχα από παλιά. Ένα εικονογραφημένο βιβλίο που μοιάζει να απευθύνεται σε παιδιά, αλλά τελικά είναι γραμμένο αρχικά για ενήλικες», εξηγεί μιλώντας για «Το Ξανά» στην Εριφύλη Μαρωνίτη και το WEB TV του MegaGegonota, ο συγγραφέας Μάκης Τσίτας. «Θυμίζει βιβλία ρομαντικά που μιλούσαν για τον έρωτα αλλά με χιούμορ, στις δεκαετίες του 1980 και 1990».

Βγαλμένο από τον Αριστοτέλη και την αρχαία γραμματεία, το «Ξανά» που είναι θηλαστικό (!) τρυπώνει σε κάθε είδους κείμενο που μπορεί κάποιος να φανταστεί: από τα δημοτικά τραγούδια έως τα ποιήματα του Καβάφη ή λαϊκά άσματα και διηγήματα του Παπαδιαμάντη. «Το Ξανά είναι παντού. Στις ζωές όλων μας, στις καρδιές όλων μας», λέει γελώντας ο Μάκης Τσίτας. «Και ακόμη κι όταν θυμώσεις και θελήσεις να το πετάξεις από το ...παράθυρο, εκείνο θα βρει ρωγμή και θα τρυπώσει πάλι στη ζωή σου. Θα βρει μια συγνώμη!».

Βραβευμένος πέρσι με το Λογοτεχνικό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μυθιστόρημά του, «Μάρτυς μου ο Θεός», ο Μάκης Τσίτας είναι και επιτυχημένος συγγραφέας πολλών παιδικών βιβλίων. Ένα κομμάτι αυτής της παιδικότητας αποτυπώνεται σε αυτό το τόσο πρωτότυπο «Ξανά» με τις ευφάνταστες και όμορφες εικονογραφήσεις της Λίλας Καλογερή (εκδ. Πατάκη), βιβλίο που στην πρώτη του σελίδα έχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ... αφιερώσεις!

Το βιβλίο που κυκλοφορεί με τρία διαφορετικά εξώφυλλα, σε τρία αντιστοίχως διαφορετικά χρώματα, μπορεί να διαβαστεί ως γλυκιά αφιέρωση ή και ως μικρή συγνώμη, ένα τρυφερό κάλεσμα σε όσες και όσους τυχόν απομακρύνει ορισμένες φορές μια κάπως πιο δυσεξήγητη ή απότομη συμπεριφορά μας.

Όπως προτρέπει και ο συγγραφέας, «μη σταματήσεις ποτέ να αναζητάς το δικό σου ΞΑΝΑ».

E.M.

## ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

- Ο «Συρανό» με τον Βασίλη Χαραλαμπίδου στις 15 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο [ 12/9/2016 ]
- Ο Καραγκιόζης και οι περιπέτειές του | Μια απολαυστική παιδική παράσταση στο Τσάι στη Σαχάρα (από 24/9) [ 11/9/2016 ]
- Ένας Σεπτέμβριος γεμάτος θέατρο | Το Εθνικό Θέατρο μάς ταξιδεύει στην Αγία Πετρούπολη! [ 9/9/2016 ]
- «Η Αίγινα του Γιάννη Μόραλη» - Εντυπωσιακή έκθεση του μεγάλου ζωγράφου στο αγαπημένο του νησί (9-19/9) [ 8/9/2016 ]
- "Cartes postales from Greece" | Το νέο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ διαδραματίζεται και πάλι στην Ελλάδα [ 6/9/2016 ]
- Ο «Πλούτος» στο Ηρώδειο, στις 14/9. Η αριστοφανική κωμωδία με Γ. Κιμούλη, Γ. Μπέζο, Π. Φιλίππιδη [ 4/9/2016 ]
- Σεπτέμβριος στην Αθήνα; Ραντεβού στην Τεχνόπολη, με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα [ 2/9/2016 ]

1 2 3

## Βιβλίο-Αναγνώσεις

Θέατρο

Μουσική

Εικαστικά

Αξίζει / Δικάζει / Ξεχωρίζει

Συνεντεύξεις/Είπαν

Παιδί

## VIDEO ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Πρόσφατα

Πολιτική

Οικονομία

Ελλάδα

Κόσμος

Καιρός



Μεσημβρινό Δελτίο [ 6/8 ]



Στόχος οι "200" για την κυβέρνηση [ 11/7 ]



Συνεδρίαση Eurogroup στις Βρυξέλλες [ 11/7 ]



Η θέση της Αθήνας στο ΝΑΤΟ περί Ρωσίας [ 11/7 ]

ΟΛΑ ΤΑ VIDEO ΓΕΓΟΝΟΤΑ



**ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΕΦΙ!**  
Μπείτε στο Web TV



**ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΑΚΗΣ**  
Δείτε συνταγές



**ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
Μπείτε στο Web TV